

FOSSEY, Karel (Diksmuide 22 januari 1894 – Schoten 4 december 1955). Echtenoot van **Anna Mortelmans**.

Was een boekhandelsreiziger uit Sint-Jans-Molenbeek, die tijdens de Eerste Wereldoorlog betrokken raakte bij het **activisme**.

In een poging de grens met het niet-bezette Nederland te overschrijden werd hij op 29 februari 1916 gevangengenomen en op 29 september 1916 naar het kamp voor burgerlijke gevangenen te Holzmin-den (Duitsland) overgebracht. Daar werkte hij in de Vlaamsche Bibliotheek van **Valeer de Doncker**, organiseerde liederenavonden en wetenschappelijke voordrachten. Hij zorgde voor de bevoorrad-ing vanuit **Göttingen** van het activistische blad **Onze Taal** en diverse Vlaamse dag- en weekbladen. Hij schreef drie bijdragen in *Onze Taal*, waarvan er één werd overgenomen door de *Gazet van Brussel* en *Vlaamsch Leven*.

Na zijn vrijlating uit het kamp (augustus 1918) ver-trok Fossey als arbeidersecretaris van het Duitsch-Vlaamsch Gezelschap naar Keulen, waar hij bemid-delde tussen Vlaamse arbeiders en de Duitse overheid. Hij ontmoette er **August Borms** in wiens gezelschap hij op 16 november 1918 naar Brussel te-rugkeerde. Daar werd hij op 3 januari 1919 gearres-teerd, op 16 december 1919 tot tien jaar gevangenis veroordeeld en te Leuven opgesloten. Onder hoofdredacteur Borms was hij redactiesecretaris van het gevangeniskrantje. Hij verloorde er zich met de oud-activiste **Anna Mortelmans**, die, actief in de **amnestiebeweging**, alles in het werk stelde om Fossey vrij te krijgen. Dit gebeurde uiteindelijk op 3 september 1921, maar Fossey werd onmiddel-lijk opgeroepen voor tien maanden militaire dienst. Kort na zijn demobilisatie werd hij secretaris van **Het Vlaamsche Front** en vanaf juli 1929 leidde hij

het Werk der Boekverspreiding van het Algemeen-Nederlands Verbond (ANV) tot in de Tweede Wereldoorlog.

In de Tweede Wereldoorlog raakte Fossey betrokken bij de **collaboratie**. In september 1944 vluchtte hij naar Duitsland, waar hij in juli 1945 werd aangehouden. Na 18 maanden voorarrest werd hij in het proces van de **Bormscommissie** op 22 januari 1947 door de Brusselse krijgsraad veroordeeld tot zeven jaar hechtenis. Hij kwam vrij op 26 juli 1950.

WERKEN: *Uit het leven van een gevangene*, 1916- 1920.

LITERATUUR: 'Ons wekelijksch praatje...met den heer Karel Fossey over het Algemeen Nederlandsch Verbond', in *Hooger Leven* (2 april 1938); – P. van Hees en H. de Schepper (red.), *Tussen cultuur en politiek. Honderd jaar Algemeen-Nederlands Verbond 1895-1995*, 1995.

VIC VAN DEN BERGHE* EN NICO WOUTERS