

**FILTER**, De, Vlaamsgezind, progressief liberaal hekelblad gesticht door Jan Baptist van Ryswyck, met medewerking van zijn broer Theodoor van Ryswyck (27 mei 1848 – 23 september 1848; 19 nummers).

Door de scherpe polemische toon kon het blad moeilijk een groot publiek bereiken. Het werd bovendien gevuld met strijdpoëzie. Toen het een anti-royalistisch gedicht van J.B. van Ryswyck publiceerde, verloor deze zijn betrekking als ondermeester. Het blad leed onder de vrees bij de burgerij die door de internationale gebeurtenissen in het revolutiejaar 1848 werd aangewakkerd.

LITERATUUR: H. de Borger, *Bijdrage tot de geschiedenis van de Antwerpse pers. Repertorium 1794-1914*, (IUCHG, Bijdragen 49, 1968).

MICHEL OUKHOW\* EN LUC VANDEWEYER