

DYCK, Frans van (Antwerpen 7 juni 1900 – Antwerpen 18 april 1974).

Was een overtuigd verdediger van de openbare school en een pleitbezorger van de belangen van het volkskind. Van Dyck propageerde als onderwijzer en later leraar aan de stedelijke handelsscholen in Antwerpen het Algemeen Nederlands, ijverde voor de vereenvoudiging van de Nederlandse spelling en wou het onderwijs van de Franse taal verbannen uit de lagere school.

Gedurende een halve eeuw was hij een actief links syndicalist: hij militeerde tijdens het interbellum in het Syndikaat van het Antwerpsch Onderwijzend Personeel (SAOP) en was vanaf 1944 tot aan zijn dood nauw betrokken bij de Antwerpse afdeling van de sector onderwijs van de Algemene Centrale der Openbare Diensten (ACOD). De bescheiden maar dynamische militant met de vlotte pen publiceerde dan ook geregeld in de vakbondsbladen *S.A.O.P.*, “*Orgaan van het Syndikaat van het Antwerpsch Onderwijzend Personeel*” (1919-1935), *De Vonk* (1930-1935) en *Bevrijding* (vanaf 1945).

Van Dyck was medestichter van de **Vlaamse Jeugdherbergcentrale** in 1931. Het Solidariteitsfonds voor het Antwerps onderwijzend personeel,

dat was ontstaan in 1939, deed nooit tevergeefs een beroep op Frans van Dyck: hij was onder meer de anonieme samensteller van het *Gedenkschrift van het gemeentelijk Antwerpsch onderwijzend personeel 1940-1945* (1945).

HENK VAN DAELE