

DIJCK, Tony (eigenlijk Antoon) van (Berchem 27 maart 1922).

Trok bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, net na het beëindigen van zijn humaniorastudies, in het kader van de werfreserve voor het Belgisch leger naar Frankrijk. Na zijn terugkomst in België werd Van Dijck van bij de oprichting lid van de **Algemeene-ss Vlaanderen**. In september 1940 meldde hij zich reeds voor de **Waffen-ss**, maar ten gevolge van een kwetsuur duurde het tot april 1941 voor hij werd ingelijfd. Na zijn basisopleiding en inzet aan het oostfront werd Van Dijck geselecteerd voor de eerste lichte niet-Duitsers die de officiersopleiding van de **Waffen-ss** kon volgen. Hierna kreeg hij eerst de leiding van een opleidingskamp voor de Duitse Hitlerjugend in Oostenrijk, waarop een heel kortstondig verblijf in het hoofdkwartier van de **Nationaal-Socialistische Jeugd Vlaanderen** volgde. Daarna werd hij benoemd tot adjudant van **Jef François**, van wie hij in september 1943 de leiding van de **Germaansche ss** overnam. Hij was betrokken bij de terreuracties onder leiding van **Robert Verbelen**. Na de bevrijding werd hij nog korte tijd adjudant van **Jef van de Wiele** bij de **Vlaamsche Landsleiding** in Duitsland. Pas in november 1945 werd Van Dijck aangehouden. Na zijn proces werd hij ter dood veroor-

deeld. Deze straf werd omgezet in levenslang.

Daarvan zat hij zestien jaar uit.

WERKEN: *Zo stierven zij en wij*, 1991.

BART CROMBEZ