

DIETS SOLIDARISTISCHE BEWEGING (DSB), werd in 1969 na de ontbinding van het **Verbond Recht en Orde** opgericht onder leiding van **Maarten van Nierop**.

De DSB gaf tussen 1969 en 1972 het blad *Vrij Dietsland* uit, dat een eerder pragmatische richting volgde, en vanaf 1971 het meer militante *Speerpunt* als blad van het Verbond van Solidaristische Militanten. De DSB wilde een nieuw **Verdinaso** zijn en pleitte in die zin voor het herstel van de Zeventien Provinciën en tegen **federalisme**. De partijdemocratie wees zij af en zij riep op om blanco te stemmen. De beweging legde ook meer eigentijdse klemtonen. Zo nam zij radicaal ecologische standpunten in, verzette zich tegen de fusies van gemeenten en was een tegenstander van de NAVO. Militanten van de DSB namen in 1970 actief deel aan de mijnstaking in **Limburg**, ze voerden actie tegen het chemische bedrijf Progil en voor het behoud van het Noordkasteel in Antwerpen.

In december 1974 fusioneerde de DSB met het Solidaristisch Verbond van Arthur Raman en **Albert Brienen** tot de **Solidaristische Beweging**.

WERKEN: *Programma van de Solidaristische Beweging D.S.B.*, 1973.

LITERATUUR: E. Verhoeyen, 'L'extrême-droite en Belgique. III. Les mouvements solidaristes', in *Courrier hebdomadaire du CRISP*, nr. 715-716 (26 mars 1976).

ILLUSTRATIE(S), zie: Benelux.

JAN CREVE