

DEWULF, Achiël (Koolskamp 12 oktober 1878 – Koolskamp 14 mei 1962).

Was als collegeleerling lid van de studentenbond van Ardoeie en werd in 1896 opvolger van hoofdman Cyriel Verschaeve. Op 19 juni 1903 werd Dewulf leraar aan het college te Tielt, waar hij **Robrecht de Smet** hielp met het opstellen van *Tot verbetering van ons taalgevoel* (1903-1904), een opzet dat bij de autoriteiten van het bisdom Brugge kwaad bloed zette. Dit belette hem niet om, samen met **Joris Lannoo**, de Vlaamse studentenbond in het college en in de stad (1908-1912) te steunen. Dewulf was vanaf 1912 achtereenvolgens met zielzorg belast in Nieuwpoort, Izegem, Stalhille en Ichtegem. Tijdens de Eerste Wereldoorlog was hij werkzaam in de organisatie van mondelinge en schriftelijke leergangen voor soldaten, een organisatie van het **Secretariaat der Katholieke Vlaamsche Hoogstudenten**. Daarin gebruikte hij, met steun van Verschaeve, het hierboven genoemde boekje van De Smet.

In zijn levensavond werkte hij mee aan **Dirk Vansina's** biografie over Verschaeve en werd hij de eerste voorzitter van het **Jozef Lootensfonds** (1961).

LITERATUUR: D. Vansina, *Verschaeve getuigt*, 1955; – *Hallelorientje*, jg. 6, nr. 2 (juli 1959), gewijd aan Cyriel Verschaeve en collega's; – L. Schepens, *Kunst en geestesleven in de frontstreek*, 1964; – *Huldeboek Robrecht de Smet*, 1968; – R. Vanlandschoot, 'Robrecht de Smet en bisschop Waffelaert in 1906', in *Hallelorientje*, jg. 16, nr. 3 (september 1969); – id., *Joris Lannoo. Drukker en uitgever voor Vlaanderen, 1891-1971*, 1984.

ILLUSTRATIE(S), zie: West-Vlaanderen.

ROMAIN VANLANDSCHOOT*