

DEVOS, Michel (Wilder 11 juni 1893 – Rijsel 21 juli 1973).

Was aartsdiaken van Vlaanderen (*chargé des missionnaires diocésains*) van 1947 tot 1965 en vicaris-generaal van het bisdom Rijsel van 1947 tot 1971.

Devos leed als jongen erg onder het verbod van de Vlaamse moedertaal in de Frans-Vlaamse scholen. Later stimuleerde hij dan ook de studie van de Vlaamse volkstaal bij seminaristen en priesters in de Frans-Vlaamse Westhoek. Hij steunde het Vlaamse Volkstoneel van **Flor Barbry** (vanaf 1955) en verleende ook een sterke morele steun aan de eerste vrije Nederlandse cursussen die onder impuls van het **Komitee voor Frans-Vlaanderen** vanaf 1958 her en der werden op touw gezet.

WERKEN: 'Wij zijn Vlamingen in Frankrijk', in *Ons Erfdeel*, jg. 8, nr. 3 (1965), p. 3-6.

LUC VERBEKE*