

**DERBECOURT, Albert** (Kortrijk 9 november 1917 – Kortrijk 26 maart 1944).

Was als leerling aan het Gentse atheneum lid van het Légion nationale belge van Paul Hoornaert, en plaatselijk leider van de jongerenafdeling. Onder invloed van Leo Poppe stapte Derbecourt als student in de rechten in 1936 over naar het **Verdinaso** en werd hij hoofdman van de Gentse Dinaso-studenten. Niet lang daarna kreeg hij een plaats in de redactie van *Hier Dinaso!*.

Vanaf september 1941 werd hij redactiesecretaris van *De Nationaal-Socialist*, het weekblad van de Eenheidsbeweging-VNV. Hij publiceerde er week na week zijn belijdenis tot de Nieuwe Orde en pleitte er ook voor de annexatie van Frans-Vlaanderen en voor een restauratie van de Zeventien Provinciën. Samen met hoofdredacteur **Albert Deckmyn** werd hij lid van het **Dietsch Eedver-**

bond. In Kortrijk was Derbecourt celleider van de Duitsch-Vlaamsche Arbeidsgemeenschap (De-Vlag), waarvoor hij heel wat spreekbeurten gaf. Na Hendrik Elias' verbod op het dubbel lidmaatschap in oktober 1943 nam Derbecourt ontslag uit de De-Vlag. Samen met zijn gezin stierf hij bij een geallieerd luchtbombardement.

WERKEN: Artikelen in *Jong en Kloek!*; *Hier Dinaso!*; *De Nationaal-Socialist*.

LITERATUUR: D. Vanhees, 'De Nationaalsocialist: het weekblad van Eenheidsbeweging VNV tijdens de Tweede Wereldoorlog. 14 juni 1941 – 2 september 1944', in *WT*, jg. 43, nrs. 1-2 (1984), p. 44-57 en p. 103-121; – P.J. Verstraete, 'Albert Derbecourt: pleiter voor de nieuwe orde', in *De Leiegouw*, jg. 36, nr. 1 (1994), p. 3-28.

PIETER JAN VERSTRAETE