

DEPREZ, Firmin (Kortemark 30 mei 1890 – Noordschote 21-22 mei 1916).

Werd aan het Klein Seminarie van Roeselare beïnvloed door priester Leo Deleu. Vrij vlug werd Deprez de onbetwiste leider van de West-Vlaamse katholieke Vlaamse studentenbeweging. In 1910 ging hij rechten studeren te Leuven en in 1911 stichtte hij er de kring *Amicitia*. De sociaal-geïnspireerde en diepgodsdienstige grondslag van deze kring drukte Deprez ook door in *De Vlaamse Vlagge*, waarvan hij hoofdredacteur was (1910/1911-1914).

De Eerste Wereldoorlog deed Deprez uitwijken naar De Panne en begin 1915 werd hij medewerker van *De Belgische Standaard*. Eind februari meldde hij zich als vrijwilliger. Samen met enkele oud-leden van *Amicitia* richtte hij aan het front de studiering *De Wikings* op die wantoestanden in het leger aankloeg en de Vlaamse zaak bevorderde. Als kandidaat in de rechten verdedigde hij Vlaamse soldaten voor het militaire gerecht. Hij schreef in het *Roeselaarnarski*, het frontblaadje van de soldaten-oud-leerlingen van het Klein Seminarie.

Deprez sneuvelde in mei 1916. Tijdens de 13de IJzerbedevaart in 1932 kreeg hij een laatste rustplaats onder de IJzertoren.

LITERATUUR: F.A.J. Dambre, 'Deprez, Firmin', in *NBW*, III, 1968; – M. Vanslebrouck, *Firmin Deprez, studentenleider en IJzersymbol.*, 1995.

CLAUDE DUHAMEL