

DELAHAYE, Karel (Antwerpen 16 juli 1921 – Antwerpen 7 januari 1971).

Werd geboren in een vrijzinnig, flamingantisch gezin. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was Delahaye opperschaarleider voor de Gouw Antwerpen van de **Dietsche Blauwvoetvendels** en na de oorlog verbleef hij enige tijd in Zuid-Afrika. Hij studeerde geneeskunde en vestigde zich als arts in Antwerpen. Delahaye trad toe tot de **Volksunie** (VU) en werd in het begin van de jaren 1960 voorzitter van de afdeling Antwerpen. In 1962 richtte hij mee de Landelijke Vereniging van Vlaams-nationale Ouders en Opvoeders op, de voorloper van **Were Di**. Van deze vereniging werd hij de eerste voorzitter, tot 1966. Hij was verder de eerste voorzitter van het **Algemeen Nederlands Suid-Afrikaans Verbond** (ANSAV). Van 1968 tot 1971 had hij voor de VU zitting in de Antwerpse provincieraad. Delahaye was een overtuigd **Groot-Nederlander**. Hij steunde de apartheid in Zuid-Afrika en publiceerde onder meer in *Dietsland Europa* verscheidene artikels over dit land en zijn instellingen.

WERKEN: 'Advokaat Strydom, die leeu van Transvaal', in *Dietsland Europa*, jg. 3, nr. 8 (augustus 1958); – 'Dr. Malan in Zuidafrika overleden', in *Dietsland Europa*, jg. 4, nr. 3 (maart 1959); – 'De Zuid-Afrikaanse republiek', in *Dietsland Europa*, jg. 6, nr. 4-5 (april 1961).

LITERATUUR: K. Dillen, 'Bij de dood van Karel Delahaye', in *Dietsland Europa*, jg. 16, nr. 2 (februari 1971); – B. van Boghout, *Geschiedenis van Were Di, Dietsland-Europa*, 1995.

ILLUSTRATIE(S), zie: studentenbeweging Gent.

FRANK SEBERECHTS