

DEBUSSCHERE, Honoré (Roeselare 22 juni 1883
– onbekend)

Vestigde zich in 1912 te Tielt en verbleef tijdens de Eerste Wereldoorlog in Engeland. Na zijn terugkeer in Tielt richtte Debusschere op 15 juli 1919 de vennootschap Debusschere-Vandenborre en Zonen op, een aannemersbedrijf dat tot maximum 200 werknemers tewerkstelde en waarvan hij in 1942 de enige actieve vennoot werd.

Na de Eerste Wereldoorlog was Debusschere eigenaar en belangrijkste geldschieter van *Ons Vaderland*, het weekblad van de Frontpartij. Ook toen dit blad werd vervangen door *Vlaanderen*, orgaan van het Verbond van Vlaamsche Nationalisten De Blauwvoet en spreekbuis van de oud-activis-

ten, bleef Debusschere het blad financieren. In 1925 sneed hij de geldstroom af om te investeren in *De Westvlaming*, het blad van de West-Vlaamse Frontpartij. Hij steunde Joris van Severen in diens machtsstrijd met Jeroom Leuridan en werd lid van het door Van Severen opgerichte **Verbond van Dietsche Nationaal Solidaristen** (Verdinaso). Debusschere werd een van de belangrijkste geldschieters van Van Severen; hij kocht zelfs een keer diens hele inboedel op om deze te kunnen beschermen tegen eventuele inbeslagname.

In de Tweede Wereldoorlog voerde het aannemersbedrijf van Debusschere verschillende militaire opdrachten uit voor de bezetter (bijvoorbeeld de aanleg van verschillende Noord-Franse vliegvelden voor de Luftwaffe). Zijn omzetcijfer groeide uit tot een veelvoud van het vooroorlogse cijfer.

Binnen het Verdinaso koos Debusschere partij voor Emiel Thiers tegen Jef François. Toen deze laatste de bovenhand haalde, nam Debusschere in juni 1941 ontslag uit het Verdinaso en werd lid van het **Joris van Severen Herdenkingskomiteit** (5 oktober 1940). Na de omvorming van deze organisatie tot het **Genootschap Joris van Severen** (11 oktober 1941) werd hij benoemd tot ondervoorzitter en in 1944 tot voorzitter. Van 1944 af trad hij toe tot de **Duitsch-Vlaamsche Arbeidsgemeenschap**. Verscheidenen van zijn kinderen werden lid van Nieuwe Orde-gezinde bewegingen. Zijn zoon Herman trok als lid van de Waffen-ss naar het oostfront.

Na de bevrijding vluchtte Debusschere naar Duitsland, maar op 15 juli 1947 werd hij te Roermond (Nederland) gearresteerd. Op 5 februari 1948 werd hij ontzet uit zijn burgerrechten en veroordeeld tot 8 jaar opsluiting.

LITERATUUR: K. Ravyts en P. Struyve, *Het Tieltse 1940-1945. Bedreigd, bezet, bevrijd*, 1995.

NICO WOUTERS