

COOMANS, Jean-Baptiste (Brussel 6 december 1813 – Schaarbeek 27 juli 1896).

Groeide op en studeerde in Gent, waar zijn vader ontvanger van de registratie was. Coomans werd er bevriend met **Jules de Saint-Genois des Mottes** en met **Pierre de Decker**, met wie hij zowel zijn democratisch-katholieke opvattingen deelde – die steun aan de nationale taal inhielden – als zijn historische en literaire belangstelling, die in een dozijn Franstalige romans zou uitmonden. Als doctor in de rechten werd hij in 1834 hoofdredacteur van het Gentse *Journal des Flandres*, in 1841 van het *Journal de Bruxelles* en in 1845 van de *Courrier d'Anvers*. Vanaf 1848 tot zijn dood was hij volksvertegenwoordiger voor Turnhout. Hij richtte in 1851 een eigen blad op in Brussel en was in 1854-1858 eigenaar van de grote krantengroep *L'Emancipation*, die gold als spreekbuis van de unionistische regering-Pierre de Decker, maar al te weinig de katholieke partij toegedaan. In 1862 en de jaren daarna oefende hij grote invloed uit met zijn weekblad *La Paix*, waarin zijn **antimilitarisme** de hoofdmoot vormde, aangevuld met de bekommernissen van het democratisch, antigouvernementeel, sociaal en vrijhandels-radicalisme. Ook in het parlement heeft hij ertoe bij-

gedragen om de katholieke partij een vooruitstrevend programma te doen aannemen, waar ook de waardering voor de volkstaal toe behoorde. Zo was hij een voorbereider van een Vlaamsgezinde christen-democratie, onder andere ook doordat hij opkwam voor het algemeen stemrecht.

LITERATUUR: L. Wils, *Het ontstaan van de Meetingpartij te Antwerpen en haar invloed op de Belgische politiek*, 1963; – P. van Molle, *Het Belgisch Parlement 1894-1969*, 1969; – G. Braive, *Jean-Baptiste Coomans (1813-1896) et l'hebdomadaire "La Paix" (1862-1896). Une philosophie paradoxale de la liberté au XIXème siècle*, UCL, doctoraatsverhandeling, 1986.

LODE WILS