

COERS, Frits (Sindanglaoet 10 april 1870 – Utrecht 24 juli 1937).

Begon in 1887 geneeskunde te studeren aan de universiteit te Utrecht, doch verzaakte zijn studie voor de liederbeweging, waaraan hij heel zijn leven wijdde. Door spreekbeurten, bijdragen en uitvoeringen – onder meer door de Utrechtsche Studenten-zangvereniging Coers' Lied (1910) – en door het uitgeven van liederbundels wilde hij het volkslied als nationaal bezit tonen en doen herleven, de Nederlandse volkskracht aanwakkeren en het Groot-Nederlands besef opwekken. Hij deed het woord 'Groot-Nederland' ingang vinden, stichtte te Utrecht een studentenafdeling van het Willemsfonds en was een der eerste Nederlanders om Vlaamse studentencongressen te bezoeken. In 1895 was hij te gast bij het studentengenootschap 't Zal wel gaan te Gent. Hij kocht het grootste gedeelte op van de bibliotheek van Florimond van Duyse, die de Vlaamse liederschat verzameld had. Hij was redactielid van het blad *Dietsche Stemmen*. Coers was een onstuimig woordvoerder en van hem zijn enkele krasse uitspraken bewaard tegen de Belgische annexatieplannen na de Eerste Wereldoorlog, zoals bijvoorbeeld: "Duizend jaar voor de schep-

ping der wereld loerde Frankrijk reeds op de Rijn.”

WERKEN: *Liederboek van Groot-Nederland*, 4 dln., 1896 (met een voorrede van P. Fredericq en bijdragen van F. Coers; het eerste deel heeft als titel *Studentenliederboek*).

LITERATUUR: N.B. Tenhaeff, 'Het nationalisme van Coers' liederbeweging', in *Dietsche Stemmen*, nr. 6 (1916), p. 134-166; – *Liederboek van Groot-Nederland*, verzameld door F.R. Coers met een inleiding en aantekeningen uitgegeven door P.J. Meertens, 1929; – J.H. Bannier, 'Frits Coers', in *Het Utrechtsch Studentenleven*, 1636-1936, 1936.

MON DE GOEYSE* EN PIETER VAN HEES