

CLERCQ, Juul J. de (Izegem 16 februari 1897 – Izegem 8 juli 1955).

Sloot zich in 1919 aan bij de eerste christelijke vakbond in Izegem en kwam er als vrijgestelde in dienst. Einde 1924 werd De Clercq lid van de door Odiel Spruytte opgerichte studiekring en onderging diens invloed. Toen het in 1925 tot een breuk kwam in het christelijk vakverbond te Izegem richtte hij met enkele medestanders het Vrij Kristen Syndikaat 't Verleden Leert op dat contacten zocht met de Aalsterse Daensisten. Hieruit groeide in 1927 het Vlaamsch Nationaal Vakverbond dat in West-Vlaanderen onder leiding stond van De Clercq. In 1930 telde het vakverbond in West-Vlaanderen 45 afdelingen en 3000 leden. Vanaf 1928 verzorgde De Clercq in *De Westvlaming* een rubriek "Vlaamsch Nationaal Syndikalisme".

Bij de totstandkoming van het Verdinaso ging De Clercq met zijn vakverbond, intussen omgedoopt tot Verbond van Nationale Arbeiderssyndicaten (NAS), over naar het Verdinaso en werd lid van de Raad van Leiding. In het voorjaar van 1933 was hij als medestichter belast met de uitbouw van de Samenwerkende Vennootschap Opbouw, de maatschappij belast met het verwerven en het beheer van **Dinaso huizen**. Het jaar nadien, met het verdwijnen van het NAS, werd hij propagandaleider voor het Verdinaso wat hij bleef tot hij in juni 1939 werd vervangen door Pol le Roy. Kort nadien werd hij gowleider van het Verdinaso West-Vlaanderen. Intussen schreef hij talrijke artikels voor *Hier Dinaso!*

Toen het in 1941 tot een breuk kwam in het Verdinaso schaarde De Clercq zich achter het zogenaamde Directorium dat de leiding van Le Roy en Jef François afwees. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was hij verder politiek inactief.

In 1949 was De Clercq betrokken bij de oprichting van de **Volksunie** en het blad *De Voorpost*. Hij werkte mee met de groep-Louis Gueuning en trad voor de laatste maal op als redenaar op de daardoor georganiseerde 'Staten-Generaal' op 13 en 14 september 1952 in Antwerpen.

WERKEN: Artikelen in *De West-Vlaming*; *Hier Dinaso!*; *De Voorpost*.

LITERATUUR: P.J. Verstraete, *Odiel Spruytte. Een priesterleven in dienst van het Vlaams Nationalisme*, 1990; – V. Eggermont, 'Juul, Jozef Declercq. De vurige Vlaming', in *Ter Waarheid over Joris van Severen*, jg. 10 (1992), 2de trim., p. 1-16; 3de trim., p. 1-11; 4de trim., p. 1-6.

JAN CREVE