

CLÉ, Fons (eigenlijk Cornelius J.A.) van, kloosternaam: Antoon (Meerhout-Zittaart 15 juli 1891 – Brussel 19 mei 1955).

Studeerde aan het Sint-Aloysiuscollege te Geel, waar Van Clé beïnvloed werd door Dr. Jules Grietens, de leider van de plaatselijke studentengilde. Na zijn humaniora trad hij in oktober 1912 toe tot de

norbertijnenorde. Tijdens de Eerste Wereldoorlog was Van Clé brancardier. Aan het front stichtte hij het frontblaadje *De Meerhoutenaar aan den IJzer* (1915) en schreef in *De Stem uit België* en in het frontblad *Turnhout en Omstreken*. Daarnaast was hij ook verbonden aan *De Belgische Standaard* en *Ons Vaderland*.

In 1920 werd Van Clé te Namen tot priester gewijd en hij werd lid van de aartsbroederschap van de Mis van Eerherstel waarvan hij in 1930 secretaris werd. In de abdij van Tongerlo stichtte hij in 1922 het *Algemeen Nederlands Eucharistisch Tijdschrift*. Na 1925 werd hij Brussels predikant binnen de pas opgerichte **Katholieke Arbeidersjeugd**-beweging van Jozef Cardijn. Hij organiseerde tussen 1927 en 1931 in samenwerking met het hoofdbestuur van het **Algemeen Katholiek Vlaamsch Studentenverbond** de eucharistische studentendagen, stichtte in 1928 de Ruusbroec-beweging onder universiteitsstudenten en onderhield ook contacten met Noord-Nederlandse studentenbewegingen. Vanuit de Mis van Eerherstel engageerde hij zich ook binnen de

Misweken (1931). In 1947 stichtte hij Sporta (Sportapostolaat). Na zijn dood ontstond de Stichting-Van Clé (1968), die sport, vrijetijdsbesteding en zelfontwikkeling binnen de moderne maatschappij wetenschappelijk wilde bestuderen.

LITERATUUR: W.C.A. Dekkers, 'Cornelius Josephus Alphonsus van Clé', in *NWB*, VII, 1977; - A. Cauwels, *Een van gisteren voor morgen*, 1982.

NICO WOUTERS