

CEULAER, José de (Lier 7 juni 1926 – Grobben-
donck 27 juni 1992).

Kwam als pas afgestudeerde onderwijzer in het Bel-
gische bezettingsleger in Duitsland en hielp daar
het onderwijs voor kinderen van militairen organi-
seren. Gerevolteerd door de achterstelling van de
Vlamingen en bekommerd om de pluriformiteit
van het onderwijs werd De Ceulaer ginder een pio-
nier van een christelijke onderwijsvakbond.

In 1959 richtte hij samen met enkele vrienden,
CURO-Duitsland op, de Christelijke Unie van Per-
soneelsleden bij het rijksonderwijs. Zich sterk ba-
serend op het werk van die bond kon *De Standaard*
in het begin van de jaren 1960 een ophefmakende

campagne beginnen tegen misstanden, een campagne die ten slotte leidde tot de splitsing van het Belgisch onderwijs in Duitsland in een Nederlands- en Franstalige sector. De Ceulaer en zijn strijdgenoten bouwden die campagne verder uit. In 1966 werd hij attaché van de minister van nationale opvoeding, later van de minister van Nederlandse cultuur. Ook in CURO-Vlaanderen speelde hij een leidende rol, tot hij in 1977 secretaris-generaal werd van de Europese Federatie van Openbare Besturen, een organisatie in het kader van het Wereldverbond van de Arbeid. Tevens was hij voorzitter van Fedekam, de Federatie van Katholieke Muziekmaatschappijen.

LITERATUUR: G. Durnez, *De Standaard*. Het levensverhaal van een Vlaamse krant, II, 1993.

GASTON DURNEZ