

CARLIER, Alfons (Roeselare 23 februari 1845 – Roeselare 1 oktober 1912).

Beëindigde in 1865 de oude humaniora aan het Klein Seminarie van Roeselare, waar hij Guido Gezelle als leraar had, en werd handelaar-spinner. Van 1872 tot 1892 was Carlier ondervoorzitter van De Vrienschap. De cantate die hij in 1870, ter gelegenheid van het 25-jarige bestaan van deze Vlaamsgezinde letterkundige vereniging, dichtte, eindigde met de regels "In Vlaanderen Vlaamsch! Men eer' die Tale in onderwijs en volksbestuur". In Roeselare was hij tussen 1880 en 1904 ondervoorzitter van de Davidsfonds-afdeling, katholiek gemeenteraadslid in 1890 en van 1897 tot aan zijn overlijden schepen van onderwijs. Van 1892 tot 1912 volgde hij Hendrik Horrie op in de provincieraad van West-Vlaanderen. Zijn flamingantisch optreden als voorzitter (1870-1886) van de Westvlaamse Bond voor Taal en Volk hield in dat hij bij de politici en de administratie druk uitoefende ten voordele van de vernederlandsing van het onderwijs en de goedkeuring van de taalwetten. Hij was aanwezig op de Vlaamse Landdag te Brussel op 29 juni 1873 (Landdagbeweging). In 1878 steunde hij in Roeselare de afzonderlijke kandidatuur voor de Kamer van de katholiek-Vlaamsgezinde Adolf Verriest, die het echter niet haalde. Hij was bevriend met Albrecht Rodenbach, bij wiens begrafenis hij in naam van De Vrienschap een lijkrede uitsprak. Hij was een gevierd spreker en genoot waardering als gelegenheidsdichter.

WERKEN: *Cantate vijfentwintig jaar bestaan van de Vrienschap*, 1870; – 'Wat de Vlaamsche Beweging is (zeer anti-Frans)', in *De Bond der Westvlamingen voor Taal en Volk*, jg. 2, nr. 8 (1 december 1872); – 'Lijkrede voor Albrecht Rodenbach', in *Albrecht Rodenbach herdacht*, 1880, p. 7-9; – *Aan Marcel mijn vijfjarig zoontje*, 1888.

LITERATUUR: P.P. Denys, 'Alfons Carlier, Hoofdman der Vlaamsche Beweging', in *Vlaamsch en Vrij*, jg. 4, nr. 6 (9 februari 1896), p. 86-93; – E. Reynaert, *De Letterkunde te Roeselare*, 1956; – M. de Bruyne, *Honderd jaar Koninklijke Stadsharmonie*

van Roeselare en haar bijdrage tot het cultureel leven van de Rodenbachstad 1867-1967, 1967; – id., ‘Carlier, Alfons’, in *NWB*, VI, 1974; – id., ‘De Bond voor Taal en Volk en de Vlaamse beweging in West-Vlaanderen 1870-1890’, in *De Groote Stooringe 1875. Historische bijdrage tot de Geschiedenis van de Vlaamse Studentenbeweging in West-Vlaanderen*, 1975; – M. de Bruyne en L. Gevers, *Kroniek van Albrecht Rodenbach*, 1980; – M. de Bruyne, *Hendrik Conscience en Roeselare. Relatie, Bezoeken, Brieven*, 1983.

MICHIEL DE BRUYNE