

CALUWAERTS, Andries (Gent 13 augustus 1930 – Gent 28 juli 1998).

Was de zoon van de Vlaamsgezinde secretaris van de Vrije Katoenbewerkerbond (**Algemeen Christelijk Vakverbond**) te Gent. Als ambtenaar werkte Caluwaerts vanaf 1949 bij het ministerie van economische zaken, vanaf 1951 bij dat van arbeid en sociale voorzorg, later tewerkstelling en arbeid en van 1972 tot 1992 bij de **Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap**, later de **Vlaamse Raad**.

Na de Tweede Wereldoorlog engageerde Caluwaerts zich in de heroplevende V.B. Hij was lid van de Algemene Raad van de **Vlaamse Volksbeweging** (VVB) en van het bestuur van de VVB-Gent, waar hij socialisten betrok bij de vergaderingen over de V.B. Sinds 1958 is hij redactielid van het *Berichtenblad* van de Vlaamse Volksbeweging, later *Doorbraak*, waarin hij onder meer onder het pseudoniem van Lou Bas een reeks cursiefjes, de “VVB-eten”, schreef. In 1961 liet hij een lijst publiceren van “71 slechte Belgen”, bedrijven in Vlaanderen waarvan hij als ambtenaar op het ministerie van arbeid had vastgesteld dat ze voor de aangiften van arbeidsongevallen gebruikmaakten van Franstalige documenten (“Een eerste lijst: 71 slechte Belgen”, maart 1961). Dit gaf aanleiding tot de dagvaardiging van **Wilfried Martens**, de verantwoordelijke uitgever van het *Berichtenblad*, en een proces. Het blad werd veroordeeld tot een boete van 5000 frank, die in beroep herleid werd tot het betalen van één symbolische frank.

Daarnaast werkte Caluwaerts mee aan *Feiten en Meninge*n (tot in 1976) en aan *Het Pennoen* (vanaf de jaren 1950 tot 1977). Hij was betrokken bij de oprichting van de **Stichting Algemeen-Nederlands Congres** (1978) en de organisator en secretaris van de **Nationale Bevlaggingsactie** (1956-1980). In 1971 stichtte hij de **Orde van de Vlaamse Leeuw**, waarvan hij sindsdien secretaris is. Caluwaerts sprak op verscheidene 11 juli-vieringen en Vlaanderen-we-

ken van het Oecumenisch Vormingscentrum in Nederland. In 1964 stond hij samen met onder meer **Maurits Coppieters** op de lijst **Volksbelang** in Sint-Amandsberg. Hij zetelde tot in 1986 in de gemeenteraad, eerst in Sint-Amandsberg, later in Gent.

LITERATUUR: 'Ten huize van Dries Caluwaerts', in *Wij* (7 oktober 1972).

NELE BRACKE