

**BUSSCHE, Valère van den**, kloosternaam: Remi (Roesbrugge-Haringe 20 augustus 1908 – Knokke-Zoute 3 december 1968).

Wilde als lid van de Rodenbachse **studentenbeweging** in 1926-1927 in Haringe een Vlaams Huis (**Vlaamse Huizen**) stichten, wat op felle tegenstand van de pastoor stuitte. Vanaf 1951 correspondeerde Van den Bussche met **Cyriel Verschaeve**, met wie hij na zijn priesterwijding op 6 augustus 1933 in steeds nauwer contact kwam. Aan de Leuvense universiteit studeerde hij in 1942 af op een proefschrift over de kapelaan van Alveringem.

Van den Bussche was achtereenvolgens prior in het dominicanenklooster te Antwerpen (1944), Oostende (1953), Leuven (1959) en Het Zoute (1963). De eerste jaren na de executie van **August Borms** (22 april 1946) werden de herdenkingsmissen door zijn toedoen gecelebreerd in de Dominikanenkerk aan de Provinciestraat te Antwerpen, ondanks het kabaal van tegenstanders.

In 1954 werd Van den Bussche lid van de redactie voor de tweede uitgave van het verzameld werk van Verschaeve en schreef hij bij het vijfde deel een beknopte en sterk bewonderende inleiding op het literaire oeuvre van de kapelaan. In 1960 werd hij lid van het **Jozef Lootensfonds** en in 1962 voorzitter.

WERKEN: Artikelen in *Dietsche Warande en Belfort*; *Kultuurleven*; *De Standaard*; – *Cyriel Verschaeve, zijn levenshouding en zijn kunstenaarschap*, 1942; – *Uit het groot Lied Boeck*, 1951; – ‘Verschaeve en de literatuur’, in *Verzameld Werk*, V, 1955, p. 9-23.

LITERATUUR: P. van Outryve, ‘P. Remi Vanden Bussche’, in *Dominikaans Leven* (1969); – E. Mattelaer, ‘In memoriam P. van den Bussche’, in *Vlaanderen*, nr. 109 (januari-februari 1970); – R. van de Walle, ‘In memoriam P. van den Bussche’, in *Verschaeviana* (1970), p. 32-36; – P.J.A. Nuyens, ‘Bussche, Valere Benoit van den’, in *NBW*, IV, 1971.

PIETER J.A. NUYENS\* EN ROMAIN VANLANDSCHOOT