

BURCHT, De, ss-uitgeverij (1943 – september 1944).

Begin juni 1942 werd vanuit ss-kringen in Duitsland het initiatief genomen om in Vlaanderen een eigen ss-uitgeverij op te richten. Als directeur van deze uitgeverij werd gekozen voor Julien Bernaerts, die voordien verantwoordelijk was voor Uitgeverij De Phalanx. Omdat men het wilde doen voorkomen dat deze nieuwe uitgeverij, Uitgeverij De Burcht, onafhankelijk was, werd ze bij de oprichting in 1943 officieel als een genootschap in het handelsregister ingeschreven. Het was de bedoeling dat bij De Burcht boeken zouden verschijnen die ofwel geschreven waren door ss-leden, ofwel duidelijk conform de ss-ideologie waren. Ook *De ss-Man*, het weekblad van de Algemeene-ss Vlaanderen, wilde men door De Burcht laten uitgeven. Vanaf januari 1943 zorgde de uitgeverij voor een nieuw maandblad – onder de titel *Hamer* – dat een licht aangepaste versie was van het Nederlandse origineel. Met het uitgeven van boeken be-

gon men echter pas begin 1944. In totaal werden van januari tot september 1944 22 boeken gepubliceerd.

BART CROMBEZ