

BRIENEN, Albert (Gent 16 augustus 1897 – Gent 27 januari 1977).

Studeerde tijdens de Eerste Wereldoorlog aan de vernederlandste universiteit te Gent. Brienens werd in mei 1940 als **dinaso** aangehouden door Franse militairen en naar het eiland Man gedeporteerd. Eind 1942 meldde hij zich als vrijwilliger bij de Belgische strijdkrachten in Groot-Brittannië. Na de oorlog was hij actief in de pacifistische groep Bond voor Wereldvrede en werkte hij mee aan *De Vlaamse Lini*. In 1949 was hij betrokken bij de oprichting van de **Volksunie** en in datzelfde jaar richtte hij de **Joris van Severen-Orde** op.

In 1954 stond hij mee aan de wieg van het **Verbond van het Vlaams Verzet**, waarvan hij secretaris bleef tot in 1959. In de loop van de jaren 1960 was hij zijdelings betrokken bij de activiteiten van het **Verbond Recht en Orde** en de Gentse **VMO**. In 1971 richtte hij samen met Arthur Raman het **Solidaristisch Verbond** en het tijdschrift *De Solidarist* op, waar hij tot 1974 verantwoordelijk uitgever van bleef. In 1970 lag hij aan de basis van het Comité voor Zedelijk Verweer, waaruit het **Aktiekomitee Verontruste Ouders** groeide.

WERKEN: W. van Peel (pseudoniem), *Naar Engeland in mei 1940. Oorlogstragedie in Noord-Frankrijk beleefd tijdens de wereldoorlog van 1939-45, 1948.*

JAN CREVE