

**BRENTJENS, Erwin** (Berchem 26 juli 1953).  
Komt uit een katholiek-nationalistische familie en studeerde aan het Sint-Stanislascollege in Berchem, waar hij actief was in de **Katholieke Studentenactie – Jong Vlaanderen**. Als tiener deed hij al mee aan betogingen van de **Volksunie** (VU). Vanaf december 1974 was Brentjens van nabij betrokken bij de meeste acties van het **Taal Aktiekomitee** (TAK). Hij huwde met Gerda Jaeker, van 1976 tot 1982 VU-gemeenteraadslid te Kontich. Van 1979 tot 1986 was hij voorzitter van de TAK-raad en inspirator van de meeste activiteiten (onder meer Schaarbeek, Voren, amnestie). Opzien baarde in 1984 de door 2665 geestelijken ondertekende en door Brentjens aan de paus overhandigde amnestiepetitie. In oktober 1986 was hij VU-kandidaat op de Kamerlijst (zonder resultaat) en van 1988 tot 1994 was hij voor dezelfde partij schepen voor sport en onderwijs in Kontich.

LITERATUUR: P. de Belder, 'Erwin Brentjens: de Tijn Uilenpiegel van de jaren '80', in *Gazet van Antwerpen* (4-5 mei 1985).

PIETER JAN VERSTRAETE