

BOUTEN, Julius (Antwerpen 15 februari 1859 – Ramsel 25 februari 1912).

Was leerling aan het Onze-Lieve-Vrouwcollege in Antwerpen, studeerde filosofie in het **Klein Seminarie van Mechelen** (1879-1881), werd er een actieve medestander van de oplevende **studentenbeweging**. Tijdens de paasvakantie van 1881 richtte Bouten mee het scholierenblad *De Student* op, werd lid van de redactie en in de zomer zette hij **Adolf Pauwels** aan een collegebond te stichten in Antwerpen. Onmiddellijk na zijn priesterwijding op 30 mei 1885, werd hij benoemd als leraar in het Sint-Bonifatiuscollege van Elsene, waar hij vanwege zijn **flamingantisme** in conflict raakte met zijn Franstalige collega's en ouders. Reeds in 1886 werd hij overgeplaatst naar Hemiksem, waar hij werd benoemd tot onderpastoor. De Vlaamsgezinde gemeenschap beschouwde dit als een tuchtmaatregel vanwege de kerkelijke overheid.

Na zijn overplaatsing bleef Bouten uitdrukkelijk aanwezig als Vlaamsgezinde taalactivist. Vermoedelijk was hij in 1890 samen met zijn oud-medestudenten **Isidoor Verdoodt**, **Frans Drijvers** en **J. de Ruyscher** betrokken bij de uitgave van een nieuwe studenten Almanak *De Vlaamsche Keikop*. Vanaf 1906 was hij pastoor te Ramsel.

LITERATUUR: L. Gevers, *Bewogen Jeugd. Ontstaan en ontwikkeling van de katholieke Vlaamse studentenbeweging (1830-1894)*, 1987.

GERT VAN OVERLOOP