

**BOSSCHE, Luc van den** (Aalst 16 september 1947). Studeerde rechten aan de Rijksuniversiteit Gent en was er voorzitter van het Vlaams Rechtsgenootschap (1969-1970). Na zijn stage aan de Gentse balie werd Van den Bossche tijdelijk docent grondwettelijk recht aan het Hoger Rijksinstituut voor Vertalers en Tolken (1972-1973), tijdelijk docent actuele politieke problemen aan het Hoger Rijksinstituut voor Toneel en Cultuurverspreiding (1972-1973) en leraar recht en sociale wetgeving te Deinze (1972-1974). Naast het voorzitterschap van het Humanistisch Verbond Gent (1972-1976), werd hij in 1974 nationaal voorzitter van de Jong Socialisten. In 1977 volgde zijn opname in het partijbureau van de Belgische **Socialistische Partij** (BSP). Sinds 1981 was hij achtereenvolgens volksvertegenwoordiger, staatssecretaris voor onderwijs (1988), gemeenschapsminister van binnenlandse aangelegenheden en openbaar ambt (1988-1992), Vlaams minister van onderwijs en ambtenarenzaken (1992-1995). Vanaf 1995 is hij in die laatste hoedanigheid eveneens minister vice-president van de **Vlaamse Regering**.

Samen met **Karel van Miert** en **Norbert de Batselier** zorgde Van den Bossche na de splitsing van de BSP (1978) voor een meer Vlaamse reflex van de partij en was hij een van de motoren achter haar medewerking aan de opeenvolgende **staatshervormingen**. De V.B. staat niet echt op de agenda van deze dossierpoliticus, die zijn hyperpragmatisme koppelt aan een no-nonsense-stijl. Via zijn beleid op het departement onderwijs, dat op de Vlaamse begroting zwaar doorweegt, zorgt hij in belangrijke mate voor de invulling van de bevoegdheden die Vlaanderen sinds de **Sint-Michielsakkoorden** verwierf. Opvallend is dat hij inzake onderwijs de in zijn partij heel gevoelige levensbeschouwelijke tegenstellingen tracht te nivelleren.

Binnen de Socialistische Partij (SP) steunt Van den Bossche steeds de voorstellen van De Batselier inzake het Belgische staats- en samenlevingsmodel. Dit indirect optreden hangt nauw samen met het feit dat hij weinig begrip kan opbrengen voor alle animositeit die rond de Vlaamse kwestie hangt. Vlaanderen beschouwt hij als een evidentie. Mede door deze gevoeligheid drukte Van den Bossche zijn politieke wil door om de nodige fondsen bijeen

te brengen voor de realisatie van een *Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging*.

ILLUSTRATIE(S), zie: Vlaams Parlement.

HENDRIK DEFOORT