

BOGHOUT, Bert van (Antwerpen 1 april 1916).
Was afkomstig uit een liberaal burgergezin. Van
1930 af studeerde Van Boghout voor onderwijzer
aan de Stedelijke Normaalschool in Antwerpen,

WIJ ZIJN
REBELLEN
GEWEEST...



MIJN

COLLABORATIE

Bert van Boghout

WERE DI

Uit

De voorpagina van het autobiografische werk dat Bert van Boghout in 1988 uitgaf. Van Boghout speelde als hoofdredacteur van Dietsland Europa en bestuurslid van Were Di een belangrijke rol bij de heropleving van extreem-rechts. (ADV N)

waar hij les kreeg van onder meer Robert van Roosbroeck en mee de flamingantische studentenvereniging Jong Leven oprichtte. In 1935 studeerde hij af als onderwijzer en in 1937 als regent Nederlands, geschiedenis en aardrijkskunde. In de jaren 1930 kwam Van Boghout sterk onder de invloed van het Duitse nationaal-socialisme. In 1937 was hij betrokken bij de stichting van de Dietsch Opvoedkundige Beweging (DOB) en vanaf 1939 werkte hij mee aan het Dietsch Opvoedkundig Tijdschrift, maandblad van de vereniging. Vlak voor 1940 richtte hij ook de Dietsche Arbeiderspartij op, gemodelleerd naar het voorbeeld van de Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei.

Na de capitulatie in mei 1940 werd Van Boghout kringleider van de Antwerpse regio voor de Nationaal-Socialistische Beweging in Vlaanderen. Als bestuurslid van de DOB, later Volksch Opvoedkundige Beweging (VOB), trachtte hij de organisatie de enige pedagogische beweging in Vlaanderen te maken. Met dit doel richtte hij in 1942 een eerste Vlaamse school op, waarvan hij een netwerk over heel Vlaanderen wilde uitbouwen. Na een conflict met de leiding van de Duitsch-Vlaamsche Arbeidsgemeenschap in 1943 over de controle van die Vlaamse scholen en de aanwending van gelden, werd de VOB ontbonden en Van Boghout uitgeslo-

ten. Begin augustus 1944 meldde hij zich bij de Waffen-ss aan en trok hij naar het oostfront.

Na de oorlog werd Van Boghout veroordeeld wegens militaire **collaboratie** tot een levenslange gevangenisstraf (in 1950 herleid tot 15 jaar). In 1962 trad hij toe tot de Landelijke Vereniging van Vlaams-Nationale Ouders en Opvoeders, een organisatie die later zou uitgroeien tot **Were Di**. Hij werd terzelfder tijd ook een van de belangrijkste medewerkers van het radicaal nationalistische blad *Dietsland Europa* en het was mede onder zijn impuls dat dit blad in 1968 overgenomen werd door **Were Di**. Van Boghout werd na deze overname bestuurslid van **Were Di** en redactiesecretaris van *Dietsland Europa*. In 1975 lag een persoonlijk conflict tussen Van Boghout, die als integralist een strikte toepassing van de katholieke moraal in het persoonlijke leven eiste, en **Karel Dillen**, die de nadruk op een louter politieke invulling van het Vlaams-nationalisme legde, aan de basis van een breuk in **Were Di**. Dillen nam ontslag en Van Boghout werd hoofdredacteur van *Dietsland Europa*. Op 19 juni 1977 was hij (samen met **Jos Defreine** en **Edwin Truyens**) medeoprichter van het rechts-radicaal nationalistische **Vlaams-Nationaal Direktorium-VND** (tot juni 1978), waarvan hijzelf de voorzitter werd. Vanaf maart-april 1978 ijverde Van Boghout zowel vanuit zijn positie bij **Were Di** als bij het VND voor de toenadering tussen de **Vlaamse Volkspartij** en de **Vlaams-Nationale Partij** (1977-1979). Op die manier speelde hij een belangrijke rol bij de totstandkoming van het **Vlaams Blok** (VB). In 1988 ondertekende hij mede het adres aan Dillen, waarin een fractie binnen het VB de overdreven aandacht voor de vreemdelingenproblematiek aanklaagde (**Nationalistisch Verbond – Nederlandse Volksbeweging**).

WERKEN: 'Dietsland Europa 20', in *Dietsland Europa*, jg. 20, nr. 11 (1975); – *Mijn collaboratie en repressie*, 1988; – *Geschiedenis van Were Di/Dietsland Europa*, 1995.

LITERATUUR: H. Gijsels, *Het Vlaams Blok*, 1992.

NICO WOUTERS