

**BLOCKHUYS, Jozef** (Vosselaar 3 mei 1825 – Antwerpen 25 januari 1907).

Behaalde in 1848 zijn onderwijzersdiploma aan de **Rijksnormaalschool van Lier** en trad onmiddellijk in het beroepsleven als onderwijzer te Muizen bij Mechelen. Vermoedelijk in 1845, dus nog voor het einde van zijn studies, arriveerde Blockhuys in Brussel. In 1851 werd hij aangesteld in Schaarbeek, maar in december 1863 verliet hij het onderwijs om hoofdredacteur te worden van de Antwerpse liberale krant *De Koophandel*. In april 1865 hield hij het daar voor bekeken en werd handelaar. Vanaf 1877 fungeerde hij als onderbibliothecaris van de stadsbibliotheek te Antwerpen.

In het Brusselse behoorde Blockhuys tot de eerste generatie geïmmigreerde **flaminganten**, stammend uit de lage middenstand, die in de Vlaamse taalstrijd vrij vlug overstapten van de culturele actie naar de eis van administratieve en wettelijke hervormingen ten voordele van het Nederlands. Zijn militantisme uitte zich in de jaren 1850 en 1860 on-

der andere in zijn activiteiten bij het Vlaemsch Midden-Comiteit, het Nederduitsch Taelverbond en de Vlamingen Vooruit, evenals in zijn betrokkenheid bij de publicatie van het Rapport van de Vlaemsche Commissie (1856), bij de stichting van het onderwijzerstijdschrift *De Toekomst* en bij de oprichting van de **Onderwijzersbond**, de eerste beroepsvereniging voor onderwijzers in België. In 1858 trad hij op als voorzitter van het Vlaemsch Liberael Kiesgenootschap.

Blockhuys werd ook nog lid van het Willemsfonds, het Nederduitsch Tael- en Letterkundig Genootschap, de Ligue de l'Enseignement, Libre-Pensée en van de Antwerpse loge Les Amis du Commerce et de la Persévérance réunis.

Hij schreef leerboeken, toneelstukjes voor kinderen, novellen en gedichten en vertaalde uit het Hoogduits het werk van F. Beneke (*Dr. Beneke's nieuwe zielleer*, 1859). Blockhuys hield ook Nederlandstalige voordrachten met een educatief doel op de Soirées populaires in Sint-Joost-ten-Node over Agneessens, Karel V en **Jacob van Artevelde** (1865-1866).

LITERATUUR: E. Gubin, *Bruxelles au XIXe siècle: berceau d'un flamingantisme démocratique (1840-1873)*, 1979.

FRANK SIMON