

BINNEWIERTZ, Antonius M.J.I. (Rotterdam 31 juli 1870 – Heerlen 4 mei 1915).

Werd kapelaan te Den Haag, daarna pastoor te Scheveningen.

Binnewiertz was in 1900 betrokken bij de oprichting van het tijdschrift *Dietsche Warande en Belfort*; hij werd in de redactie opgenomen als een vertegenwoordiger van de Nederlandse katholieken. Zijn belangstelling voor de V.B. blijkt uit enkele Noord-Nederlandse kronieken (onder meer over **Guido Gezelle**). Beschouwingen in *De Katholiek* over de toenmalige stand van de V.B. lokten echter kritiek uit van Vlaamse zijde; **Hugo Verriest** twistte met hem over *Twintig Vlaamsche Koppen*. Het nieuwe tijdschrift van de Nederlandse katholieke "moderneren", *Van Onzen Tijd*, waaraan Binnewiertz meewerkte, werd begin 1901 door J. Kalf in *Dietsche Warande en Belfort* gehekeld. In 1902 maakte *Van Onzen Tijd* de "Zuidelijke broeders" belachelijk, nu reageerde de redactie van *Dietsche Warande en Belfort* zelf boos en werd Binnewiertz' ontslag bij het Vlaamse tijdschrift onvermijdelijk (november 1902). Het incident bewees, samen met kleinere voorvallen, welke kloof er toen nog gaapte tussen katholieke Vlamingen en Nederlanders.

WERKEN: 'De Hedendaagsche Vlaamsche Beweging', in *De Katholiek* (1901), p. 423-427; – 'Hugo Verriest, Twintig Vlaamsche Koppen', in *Van Onzer Tijd* (1900-1901), p. 289-293; – 'Guido Gezelle', in *De Katholiek* (1902), p. 448-470, p. 1-20, p. 159-177; (1903), p. 55-77 (opgenomen in *Letterkundige Opstellen*, 1905, p. 86-171).

LITERATUUR: J. Persyn, *De Wording van het Tijdschrift Dietsche Warande en Belfort en zijn Ontwikkeling onder de Redactie van Em. Vliebergh en Jul. Persyn* (1900-1924), 1963.

JAN PERSYN*