

BEURZEN-COURANT, De, een "Dagblad voor Makelaers, Bankiers en Fondsenhouders", verscheen van 17 maart 1856 af te Gent, zesmaal per week, onder het motto: "De tael is als de Vlag der onderscheidene Volken: Wie geene Tael bezit, bezit geen Vaderland".

August Daele, een Vlaamsgezind bankier, was stichter-eigenaar van *De Beurzen-Courant* en Caspar van Boekel, een vroegere medewerker aan *De Broedermin*, was hoofdredacteur. Onder de medewerkers vinden we onder meer Pieter de Baets, Karel F. van Acker en Frans de Potter terug.

Aanvankelijk bracht *De Beurzen-Courant*, naast belangrijk binnen- en buitenlands nieuws, het "stads-kunst- en letternieuws" en feuilletons, vooral inlichtingen voor wie in het beurs- en bankwezen geïnteresseerd was. Vanaf eind 1866 profileerde *De Beurzen-Courant* zich als een katholiek blad, dat de Vlaamse zaak, en enigszins ook de Groot-Nederlandse gedachte, verdedigde. Daarnaast trok het blad zich ook de verbetering van het lot van de werkende klasse aan.

Op 31 juli 1870 werd *De Beurzen-Courant* opgekocht door de *Gazette van Gent*, die haar beursrubriek voortaan de *Beurzen-Courant* noemde. Kanunnik Julien Verschueren stichtte op 3 augustus 1870 dan de *Nieuwe Beurzen-Courant*, die dezelfde grondbeginselen wilde verbreiden en verdedigen. In een geschil met E. van der Haeghen, de eigenaar van de *Gazette van Gent*, werd de *Nieuwe Beurzen-courant* door een vonnis van het hof van beroep gedwongen haar titel te veranderen. Op 12 februari 1871 nam ze dan de naam *Het Fondsenblad* aan.

LITERATUUR: E. Voordeckers, *Bijdrage tot de geschiedenis van de Gentse pers. Repertorium (1667-1914)* (IUCHG, Bijdragen 35, 1964); - M. de Proft, *De Beurzen-courant, 1856-1870*, RUG, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1969.

FRANK BEKE\* EN JOSÉ VERSCHAEREN