

BESSEMANS, Albert (eigenlijk Joseph F.A.A.)
(Sint-Truiden 16 februari 1888 – Oostende 18 maart
1973).

Volgde lager en middelbaar onderwijs in Sint-Trui-
den en behaalde in 1912 het diploma van geneesheer

aan de Katholieke Universiteit Leuven. Bessemans werd in 1913 benoemd tot inspecteur van hygiëne voor de provincie Limburg. Tijdens de Eerste Wereldoorlog was hij militair arts aan het IJzerfront en werkte er mee aan het katholiek Vlaamsgezind **frontblaadje 't Nieuws van Sint-Truiden**. Ondertussen sympathiseerde zijn jongere broer met het **activisme** in Sint-Truiden. Na de oorlog werd Bessemans eerst hoofdinspecteur van hygiëne te Brussel (1922) en daarna docent aan de Gentse universiteit (1924). Hij verwierf internationale faam als bacterioloog. Hij was decaan van de faculteit geneeskunde (1928-1929), rector (1933-1936) en plaatsvervangend rector (1938). In 1954 verkreeg hij het emeritaat.

Bessemans toonde zich Vlaamsbewust maar stond afkerig van het **Algemeen Vlaamsch Geneesherenverbond** van zijn collega professor Frans Daels dat naar zijn mening politiek te zeer bij de Vlaamsnationalisten aanleunde. Hij kwam in 1933 in de politieke actualiteit toen hij in het conflict om de rectoraatsbenoeming van Daels door de intern ernstig verdeelde faculteit geneeskunde als compromiskandidaat naar voren werd geschoven. Hoewel een felle agitatie gevoerd werd ten voordele van Daels, die in de academieraad wel de enkelvoudige doch niet de tweederde meerderheid had behaald, benoemde minister **Maurice Lippens** op 10 juli 1933 Bessemans tot rector. De rectoraatsoverdracht vond op 9 oktober 1933 in een zeer gespannen sfeer plaats.

LITERATUUR: *Aan en om de Vlaamsche universiteit*, 1933; – *Rijksuniversiteit te Gent. Liber Memorialis 1913-1960*, II, 1960; – R. Nijssen, 'Soldatenpastoraal aan de IJzer: 't Nieuws van St.-Truiden. Een katholiek frontblaadje voor de Sint-Truidenaren', in *Limburg*, jg. 70 (1991), p. 79-99; – K. de Clercq, *Kroniek van de strijd voor de vernederlandsing van de Gentse universiteit*, 1985; – L. Vandeweyer, 'Een geneesherenkorps tussen scalpel en Vlaamse Leeuw. De machtstrijd van de communautair verdeelde artsenverenigingen, 1914-1945' in *BEG*, jg. 1, nr. 2 (1997), p. 199-226.

GUIDO PROVOOST* EN LUC VANDEWEYER