

BELIE, Jozef de (jr.) (Sint-Niklaas 16 april 1903 – Sint-Niklaas 24 januari 1957). Zoon van Jozef de Belie (sr.) en schoonzoon van Lodewijk Scharpé. Studeerde geneeskunde aan de Katholieke Universiteit Leuven en promoveerde er in 1928; De Belie vestigde zich daarop als arts in zijn geboortestad. Als student werd De Belie een der eerste leden van de in 1922 gestichte Vlaamse Toeristenbond. Na-

derhand trad hij ook toe tot het hoofdbestuur van deze bond en dit tot aan zijn overlijden. Nog in Leuven was hij in 1927-1928 hoofdredacteur van *Ons Leven* en bestuurslid van het *Algemeen Vlaamsch Hoogstudentenverbond*. Ook als arts getuigde De Belie van zijn Vlaams engagement. Als hoofd van de afdeling-Sint-Niklaas van *Het Vlaamse Kruis* (sedert 1931) organiseerde hij cursussen in Eerste Hulp Bij Ongevallen (EHBO). Jarenlang had hij ook de leiding van de EHBO-post bij de IJzerbedevaart. In augustus 1940 meende De Belie dat *Het Vlaamse Kruis* de werking van het *Rode Kruis* in Vlaanderen volledig diende over te nemen. Na de Tweede Wereldoorlog werd hij van 1948 af lid van het hoofdbestuur van *Het Vlaamse Kruis*. In de zomer van 1950 stelde hij het voortbestaan van de organisatie in vraag. Hij wees op het bijna tweetalige karakter van het *Rode Kruis*, op het hinderlijke *collaboratieverleden* van nogal wat leden van *Het Vlaamse Kruis* en op het gebrek aan belangstelling van de jongeren. Daarom meende hij dat het voeren van een actieve vervlaamsingspolitiek in het *Rode Kruis* meer zoden aan de dijk zou zetten. De vereniging werd echter niet opgedoekt en De Belie bleef zich inzetten voor de organisatie en zou tot aan zijn overlijden deel uitmaken van het hoofdbestuur.

LITERATUUR: 'In memoriam Dokter J. De Belie', in *Het Vlaamse Kruis*, jg. 30, nr. 2 (1957), p. 17-19; - J. van Overstraeten, 'In memoriam Dr. Jozef De Belie', in *De Autotoerist*, jg. 10, nr. 4 (16 februari 1957); - F. Seberechts, *Niets dan het welzijn van ons volk. Het Vlaamse Kruis 1927-1997*, 1997.

REGINALD DE SCHRYVER*