

BARDIT, eigenlijk de strijdkreet van de oude vingers, was de naam van een in de jaren 1937-1940 door het Dietsch Jeugdverbond (DJV) uitgegeven tijdschrift voor de 'knapen', dit wil zeggen de tien- tot veertienjarige leden van de organisatie.

Het nog uit de tijd van het Algemeen Katholiek Vlaamsch Studentenverbond stammende ledenblad *De Blauwvoet* was voor de knapen en voor sommigen van de oudere leden te ernstig, te theoretisch en te polemiserend bevonden. *Bardit* bracht vooral elementair vormende artikels, verhalen met nationalistische inslag (vooral van Johan van Dijck), folklore, raadsels en spelletjes. De eerste hoofdredacteur van *Bardit* was Raf van den Abeele, de tweede Paul Daels. De publicatie werd gesteund door Arthur de Bruyne, die verantwoordelijk was voor de uitgaven van het DJV.

MARTINA DE MOOR