

BAERE, Cyriel de (Baasrode 9 april 1884 – Beringen 14 oktober 1961).

Bracht zijn jeugd door te Kruishoutem, volgde middelbaar onderwijs aan het O.-L.-V.-College te Oudenaarde en behaalde in 1906 het doctoraat in de Germaanse filologie aan de Leuvense universiteit. De Baere gaf tot 1933 les aan het gemeentecollege te Nijvel en aan de koninklijke atheneum te Gent, Hasselt en Elsene. Van 1933 tot 1952 was hij als inspecteur belast met het toezicht op de toepassing van de taalwet van 14 juli 1932 op het middelbaar onderwijs. In 1921 werd hij lid van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis (KZMTLG), waar hij van



De taal- en letterkundige Cyriel de Baere getekend door Gerard Walschap op de uitnodigingsbrief voor een vergadering van de KVATL (1960). (AMVC)

1922 tot 1958 optrad als secretaris. In 1947 werd hij lid van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde (KVATL), waar hij eveneens, van 1955 tot 1960, de functie van vaste secretaris uitoefende.

Als taalinspecteur droeg hij in grote mate bij tot de vernederlandsing van het middelbaar onderwijs in Vlaanderen. Hij schreef niet alleen een commentaar op de wet van 14 juli 1932, maar stelde ook verscheidene handboeken en bloemlezingen voor het moedertaalonderwijs samen. Met zijn werken richtte hij zich ook tot de Waalse onderwijzers en leerlingen. Hij probeerde op die manier belangstelling voor de Nederlandse taal en letterkunde op te wekken. Via zijn schoolboeken hoopte hij de leerlingen van het middelbaar onderwijs een goede literaire smaak bij te brengen. Hij was de eerste filoloog die taalzuiverende stukjes publiceerde, onder de titel *In den Dwaaltuin van den Taaltuin*; ze verschenen in *De Spectator* (1945-1950). Op die wijze ijverde hij voor een betere taalkennis bij de Vlamingen.

WERKEN: *Beknopte Nederlandsche Spraakkunst voor Belgische Scholen*, 1924; – *Beknopte Nederlandsche Spraakkunst voor Waalsche Scholen*, 1924; – met Dr. A. van Hoof, *Langs Zonnige Dreven. Bloemlezing ten dienste van de Waalsche Inrichtingen voor middelbaar onderwijs*, 1927; – ‘In den Dwaaltuin van den Taaltuin’, in *De Spectator* (1945-1950).

LITERATUUR: R. Roemans, ‘Bibliografie van Dr. Cyriel de Baere’, in *Handelingen der KZMTLG* (1954), p. 13-46; – A. Demedts, ‘Cyriel de Baere’, in *Jaarboek van de KVATL* (1963), p. 357-360; – A. Demedts, ‘Baere, Cyriel de’, in *NBW*, I, 1964.

RENÉ HAESERYN\*

**BAERS, Joris** (Antwerpen 3 februari 1888 – Sleidinge 14 augustus 1975). Broer van Maria en Margriet Baers.

Volgde humanioraonderwijs aan het O.-L.-V.-college der jezuïeten te Antwerpen en werd in 1911 te Mechelen tot priester gewijd. Tot 1922 was Baers onderpastoor in Waver. Als gevolg van de bibliotheekwet van 1921 werd hij door kardinaal Désiré Mercier belast met de structurele uitbouw van het katholiek bibliotheekwezen. Hij stichtte in 1923 het **Algemeen Secretariaat voor Katholieke Boekerijen** (ASKB) en startte gelijktijdig het bibliografische tijdschrift *Boekengids*. Hij richtte vormingscursussen voor bibliothecarissen in en was redacteur van het bibliografische werkinstrument *Lectuurrepertorium* (1934). In 1955 verliet hij het ASKB. Met zijn publicaties en initiatieven op het vlak van opleiding, bibliotheekorganisatie, lectuurvoorlichting en -begeleiding droeg Baers in belangrijke mate bij tot de verspreiding van de katholieke bibliotheekactie tot in de kleinste Vlaamse parochies. Hij benadrukte sterk de opvoedende taak van de bibliothecaris en zijn belangrijke rol bij de culturele verheffing van de ‘Vlaamse volksmens’. Zijn activiteiten inzake literatuurspreiding en -voorlichting pasten binnen de globale kerkelijke visie en strategie inzake media en volksopvoeding; vandaar het

uitgesproken katholiek en vaak moraliserend karakter ervan. (openbare bibliotheek)

LITERATUUR: P. Hardy, 'Bij het afscheid van Z.E.H. Joris Baers', in *Boekengids* (september-oktober 1955); – F. Vanderheyden, 'Nu Z.E.H. Joris Baers zeventig wordt', in *Boekengids* (februari 1958); – 'In memoriam Joris Caeymaex 1885-1970', in *Boekengids* (juli-augustus 1970), p. 241-244.

GODFRIED KWANTEN