

ARETZ, Hubertina (eigenlijk Anna H.) (Horbach
22 augustus 1893 – Berlaar 14 februari 1973).
Werd in Aken geboren in een gezin van Neder-

lands-Limburgse afkomst. Na haar middelbare schoolopleiding in Duitsland behaalde Aretz in Nederland het diploma van verpleegster. Zij kwam in conflict met de nationaal-socialistische overheid en werd in 1935 wegens hulp aan Duitse katholieken en joden bij verstek ter dood veroordeeld. Door haar huwelijk kreeg ze de Belgische nationaliteit. Tijdens de bezetting was ze in Antwerpen actief in het Comité voor Hulpverlening aan Verdrukte Joden. In juli 1944 werd zij gearresteerd. Zij verbleef in de concentratiekampen van Ravensbrück en Neuen-gamme en verrichtte dwangarbeid in een zoutmijn. In 1945 keerde ze lichamelijk gebroken naar België terug. Ze ontmoette er pater Desiderius A. Stracke en kwam via hem in contact met de V.B. en de repressie. Zij richtte met pater Lodewijk Engels de Anti-Haat-Liga op en nam mede het initiatief tot het Verbond van het Vlaams Verzet. In 1966 was zij medeoprichtster van de Vereniging van Vlaams-nationale Weerstanders en Politieke Gevangenen. De verzoening tussen 'wit' en 'zwart', onder meer door het verlenen van amnestie, werd voor haar reeds vroeg een streefdoel. Dat kwam onder meer tot uiting in spreekbeurten op de tweede bedevaart van de Anti-Haat-Liga (1955) en op de IJzerbedevaart van 1971. Samen met andere Vlaamse verzetsstrijders nam zij deel aan de verboden August Bormsherdening in Merksem in 1966. Het amnestieprobleem bracht zij ter sprake in verscheidene open brieven aan de koning en aan het Belgische episcopaat. Christelijke, humanitaire en Vlaamsgezinde overwegingen speelden hierbij een doorslaggevende rol.

WERKEN: 'Zo sprak een lid van het verzet', in *Toren* (augustus 1955); – 'Wit eresaluut aan de zwarte Dr. Borms', in *Dietsland Europa* (april 1971).

LITERATUUR: M. Babylon, 'Een politiek kerstverhaal', in *De Volksunie* (26 december 1964); – L. de Lentdecker, 'Mevrouw Aretz bij Bormshulde', in *De Standaard* (24 april 1966); – H. Uytterhoeven, 'Weerstand', in *Wij* (13 februari 1971); – id.,



IJzerbedevaart 4 juli 1971: Hubertina Aretz, concentratiekampgevangene tijdens de Tweede Wereldoorlog, leest de oproep voor amnestie voor. (ADV N)

‘In memoriam Anna Hubertina Aretz’, in *Broederband* (maart 1973).

FRANK SEBERECHTS