

**ZUIDVLAAMSE CULTUURDAGEN**, jaarlijkse culturele en taalpolitieke manifestatie in Nederland (1956-'73).

Aangezien het Comité voor Frans-Vlaanderen en de Frans-Vlaamse Cultuurdagen te Waregem de

bedoeling hebben de Frans-Vlaamse problematiek in Noord en Zuid bekend te maken, lag het tot standkomen (op suggestie van André Demedts) van de Zuidvlaamse Cultuurdagen in Nederland a.h.w. voor de hand en dan heel in het bijzonder met de bedoeling in Nederland de aandacht voor Frans-Vlaanderen te vergroten.

De eerste cultuurdagen (van 1956 tot '61) konden plaatshebben in het Zeeuws-Vlaamse stadje Hulst, dank zij en onder leiding van burgemeester J.H. Stolte. Er werd spoedig uitgekeken naar een centraler gelegen plaats in Nederland, wat van 1962 tot '70 Breda was, toen bleek dat dr. P.C. Paardekooper de leiding en de organisatie op zich wilde nemen. Van 1971 af heeft hij nog drie Zuidvlaamse Cultuurdagen in Rotterdam georganiseerd, in samenwerking met het Algemeen Nederlands Verbond.

De Zuidvlaamse Cultuurdagen in Nederland hebben tot gevolg gehad, vooral tijdens de eerste jaren te Hulst en te Breda, dat men in Nederland aandacht schonk aan Frans-Vlaanderen in pers en radio en in de programma's van enkele politieke partijen.

LITERATUUR : Verslagen in het tijdschrift *Ons Erfdeel* (1957 vlg.); - A. Demedts, *Frans- of Zuid-Vlaanderen*, in *Dietsche Warande en Belfort* (februari 1962, p. 82-110); - J. Deleu, *Nederlander en Europeër* (1966); - A. Demedts, *Uit ons eigen erfdeel* (1968); - J. Deleu en F. Niessen, *Frans-Vlaanderen* (1968); - L. Verbeke, *Vlaanderen in Frankrijk* (1970); - J. Deleu e.a., *Frans-Vlaanderen* (1972).

ERIK VANDEWALLE