

ZEVEN PURITEINEN, De, pseudoniem waaronder in de jaren 1936-'37 een aantal brochures verschenen, uitgegeven door het Algemeen Katholiek Dietsch Studentenverbond (AKDS) (z. aldaar). De titels van de brochures spreken voor zichzelf: A.K.D.S. tegen verpolitiekte katholieke actie (1936); Het A.K.D.S. marcheert (z.j.); „Kerkelijke Tucht” of politieke klucht (1937); Het onvervalscht Dietsch nationalisme van het A.K.D.S. Daad, wezen, eisch van het A.K.D.S. (z.j.). De publicaties stamden uit een vriendenkring rondom pater Jozef van Opdenbosch, die de eindredactie van de brochures verzorgde; tot de kring behoorden o.a. de priesters Hendrik de Backer, Willem Noë en Constant de Vos.

LITERATUUR: H.J. Elias, *Vijfentwintig jaar Vlaamse Beweging 1914 / 1939*, dl. 3 (1969, p. 71-72).

LUDO SIMONS