

**WITTE KAPROEN**, Vlaamsch Strijdblad, te Gent gesticht en uitgegeven door Alfons Sevens, die er tevens hoofdredacteur van was. Het blad verscheen van november 1910 tot september '14, toen, bij de bezetting van Gent door de Duitsers, Sevens weigerde zijn blad onder Duitse censuur te laten verschijnen.

Na de oorlog, die Sevens grotendeels in Duitse kampen doorbracht, verscheen het blad opnieuw tot 1921. Vóór de oorlog telde men onder de medewerkers René de Clercq en Hector Plancquaert. Het blad was strijdend Vlaamsgezind met motto's als Wij eischen in het leger gelijkheid tusschen Vlaming en Waal, Wij eischen in het leger Vlaamsch voor de Vlaamsche soldaten, Wij eischen de ver-vlaamsching der Gentsche Hoogeschool. Na de oorlog volgde het blad het Vlaams-Belgisch standpunt van Sevens, met wie de Witte Kaproen steeds geïdentificeerd gebleven is.

LITERATUUR : E. Voordeckers, *Bijdrage tot de Geschiedenis van de Gentse pers. Repertorium (1667-1914)* (1964, Interuniversitair Centrum voor Hedendaagse Geschiedenis Bijdragen 35).

REGINALD DE SCHRYVER