

WILDIERS, Emiel, advocaat, politicus (Antwerpen 25 december 1873 - Boechout 19 juni 1957).

Na humaniora in het Onze-Lieve-Vrouwcollege te Antwerpen studeerde hij rechten aan de Leuvense universiteit, waar hij een der eersten was die opkwam voor sociale actie onder de studenten. Aldus bezorgde hij een Nederlandse bewerking van G. Malherbes' Theoretische en practische Studiën over Vakverenigingen, met een voorwoord van priester Daens. Eveneens in zijn studententijd publiceerde hij de Nederlandse vertaling van het werk van mgr. Ireland onder de titel De Kerk en onze Eeuw, dat door zijn progressieve strekking grote opgang maakte.

Hij liet zich in 1898 inschrijven aan de balie te Antwerpen en kwam als medewerker van Hector Lebon in de Meetingpartij. Daar trachtte hij met anderen een afdeling op te richten van de daensisten. Hij werd voorzitter van de Nederduitsche Bond en van de afdeling van het Algemeen Nederlands Verbond. Emiel Wildiers was een der weinigen die Edward Coremans trouw bleven, toen men poogde een eind te maken aan zijn politiek mandaat. Hij droeg actief bij tot de oprichting van de Katholieke Vlaamse Hogeschooluitbreiding (1898) en publiceerde een der allereerste verhandelingen, Over de grondslagen van het strafrecht (1899).



Emiel Wildiers was de eerste advocaat die voor de Rechtbank van Koophandel in het Nederlands pleitte en behoorde zo met Flor. Heuvelmans, Em. Schiltz en Adolf Pauwels tot de eerste groep Vlaamsgezinde advocaten, die daadwerkelijk voor de vernederlandsing van de rechtspraak optraden. Hij bezorgde een repliek op de brief van Jules Destrée, Sire, il n'y a pas de Belges, waarin hij de Waalse aanspraken tot hun juiste proporties terugbracht en de valse beschuldigingen aan het adres der Vlamingen krachtig afwees.

Wegens een rede voor de vernederlandsing van de Gentse universiteit werd hij geschorst als advocaat. Na de Eerste Wereldoorlog sloot hij zich aan bij de Frontpartij en was een der eerste vertegenwoordigers van de Vlaamse nationalistes in de gemeenteraad van Antwerpen. In 1937 was hij voorzitter van de Vlaamse Conferentie der Balie van Antwerpen. Ter gelegenheid van zijn 80ste verjaardag werd hem door het Algemeen Vlaams Oud-Hoogstudentenverbond een grootse hulde gebracht.

WERKEN : *Een strijd om levenseenheid* (1909); - *Leerboek van het Handelsrecht* (1918); - *Over de betekenis van de aanvaarding der Gentsche Hoogeschool* (1918).

KAREL C. PEETERS