

WESTVLAAMSCH GILDE, op 20 oktober 1873 door de seminaristen Amaat Vyncke en Zeger Maelfait te Brugge opgericht onder de naam Gilde der Westvlaamsche Gebroeders (echter weldra herdoopt in Westvlaamsche Gilde). In maart 1874

werd deze stichting bekrachtigd en waren A. Vyncke, Z. Maelfait, priester K. Fonteyne, A. Dierickx en G. van de Putte als leden opgenomen. De Gilde, die onder de bescherming van Sint-Lutgardis geplaatst werd, wilde de Vlamingen aansporen tot trouw aan God, taal en vaderland en trachtte ook grotere belangstelling op te wekken voor de Westvlaamse taal. De leden zouden tweemaal per jaar een algemene vergadering beleggen. Guido Gezelle en Hugo Verriest weerhielden de gildeleden ervan om een Westvlaamse studenten-almanak voor 1874 uit te geven, omdat ze vreesden dat hiertegen heel wat reactie zou komen. Nochtans gaf de Gilde voor het volgende jaar een Almanak voor de leerende Jeugd van Vlaanderen (z. aldaar) uit, die zoveel succes kende dat men met Pasen 1875 begon met de uitgave van een studententijdschrift *De Vlaamsche Vlagge* (z. aldaar). Tijdens de zomervakantie van hetzelfde jaar voegden priester Axters, F. Verhelst, J. Devos en A. Rodenbach zich bij de Gilde, die voortaan *Vlaggegilde* genoemd werd. Na de uitgave van de tweede en laatste studenten-almanak voor 1876 werd alle aandacht besteed aan *De Vlaamsche Vlagge*. In september 1877 gaf men het beheer van dit tijdschrift over aan Hugo Verriest en werd de Gilde ontbonden.

LITERATUUR : L. Dörfel, *Schets van een geschiedenis der Vlaamsche studentenbeweging* (1924); - *Het Vlaggeboek* (1926).

LIEVE VOS-GEVERS