

**WEGHE, Frans van den**, leraar (Sint-Jans-Molenbeek 8 februari 1868 - Eindhoven 8 maart 1937). Studeerde aan de universiteit te Gent, waar hij als lid van 't Zal wel Gaan actief deelnam aan de Vlaamse studentenbeweging. Promoveerde in 1890 tot doctor in de Germaanse filologie met het proefschrift : De plaats van Albrecht Rodenbach in de West-Vlaamsche taal- en letterbeweging. Was achtereenvolgens leraar aan de athenea te Brussel, Luik, Mechelen en Oostende. In Oostende gaf hij tevens les aan het Zeevaartinstituut. Hij richtte er een afdeling van het Algemeen Nederlands Verbond op. Hij nam ook deel aan de Nederlandse Taal- en Letterkundige Congressen en schreef opstellen over letterkunde, kritiek en taalwetenschap. Tijdens de Eerste Wereldoorlog aanvaardde hij de prefectuur ad interim van het Oostendse atheneum. Hij schaarde zich in de activistische strijd aan de zijde van Eugene van Oye en ondertekende, als aanhanger van Jong-Vlaanderen, eind 1915 de Zeven Punten (z. Jong-Vlaamsche Beweging). Hiervoor liep hij na de oorlog 5 maanden gevangenisstraf op, maar werd op 8 augustus 1919 voorlopig in vrijheid gesteld. Hij week toen naar Nederland uit en vestigde zich te Roosendaal. In 1920 werd hij door het Belgisch gerecht tot 10 jaar dwangarbeid en 1 jaar hechtenis veroordeeld. In Nederland trachtte hij na het verwerven van akten voor lesgeven op middelbare scholen in zijn onderhoud te voorzien door het geven van privélessen. Voor De Noorderklok en Het Vlaamsche Land bleef hij regelmatig artikelen schrijven. In 1924 verscheen van hem een Oratio pro domo, waarin hij zijn houding tijdens de Eerste Wereldoorlog trachtte te rechtvaardigen.

**WERKEN** : *Geschiedkundig overzicht van het onderwijs der Volkstaal* (1897); - *Geschiedenis der Nederlandsche taalstudie in Vlaanderen* (z.j.); - *Rodenbach's Gudrun; een aesthetische en taalkundige studie* (z.j.); - *Vreemde beelden en schetsen* (1903); - *Eigen beelden en schetsen* (1904); - *De opleiding der burgerij in Vlaanderen* (1905); - *Hendrik Conscience en Virginie Loveling*, in *Onze Stam* (1912, p. 1-4); - *De laatste boot* (1926); - *Ben ik een landverrader* (1924); - *Frans van den Weghe. Een keus uit zijn gedichten*, verzameld en ingeleid door J. Pée (1940).

LITERATUUR : Dossier Frans van den Weghe, Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven, Antwerpen; - M. van de Velde, *Geschiedenis der Jong-Vlaamsche Beweging* (1941).  
JANINE BEYERS-BELL

WEKROEF De nitrovarii ~ Edmond Mellis