

WATERNAUX, Karel, kantoorbediende (Antwerpen 21 november 1887 - Antwerpen 2 februari 1962).

Waternaux, die een economische opleiding had genoten en kantoorbediende werd, sloot zich voor 1914 aan bij de Groeningewachten van Antwerpen en Merksem en bleef steeds een trouwe vriend en medewerker van Aug. Borms. Hij trad op als organisator, propagandist en schrijver van artikelen en brochures; zijn belangstelling ging vooral naar de sociaal-economische zijde van de V.B. In 1917 kwam hij in de Raad van Vlaanderen. In november 1918 week hij uit naar Rotterdam, waar hij in dienst trad bij de boekhoudafdeling van de scheepswerf Wilton-Feyenoord, waar Alb. van den Brande hoofdboekhouder was. Bovendien ontwikkelde hij een grote activiteit als leider van het Vlaamsch Secretariaat voor Noord-Nederland, de Vlaamsch-Nationale Documentatie-Centrale en de Stichting

Noord-Nederland-Vlaanderen. Zo onderhield hij de verbinding met het Vlaamsch Nationaal Verbond (VNV) en met het dagblad Volk en Staat. Bij zijn terugkeer te Antwerpen aan het eind van de Tweede Wereldoorlog werd hij veroordeeld, doch na zijn vrijlating wist hij zich opnieuw in het Antwerpse leven op te werken. Hij werd een actief lid van de Antwerpse Hanzakring en secretaris van de Nederlands-Suidafrikaans-Vlaamse Vereniging.

WERKEN: *Drie brieven over Franskiljonschen 'Rechtszin'* (brieven van H.E. Jacob, niet gepagineerde brochure, 1933).

HENDRIK D. MOMMAERTS