

VYNCKE, Amaat, studentenleider, Witte Pater (Zedelgem 12 februari 1850 - Kibanga (toenmalig Belgisch-Kongo) 17 oktober 1888).

Volgde humaniora aan het Klein Seminarie te Roeselare en ging op zeventienjarige leeftijd als Zoeaaf naar Italië. In 1872 werd hij seminarist en vier jaar later ontving hij zijn priesterwijding. Hij was gedurende korte tijd leraar aan het Klein Seminarie te Roeselare en werd later onderpastoor te Adinkerke en te Dudzele. Begin 1881 trad hij toe tot de congregatie der Witte Paters en twee jaar later trok hij als missionaris naar het Tanganika-meer, waar hij overleed.

Vyncke, die als leerling sterk beïnvloed werd door zijn Vlaamsgezinde leraar Hugo Verriest, was een van de pioniers van de studentenbeweging in West-Vlaanderen. Hij stichtte in 1873 samen met Zeger Maelfait de Westvlaamsche Gilde (z. aldaar), nam met Maelfait het initiatief tot de uitgave van de Almanak voor de leerende Jeugd van Vlaanderen (z. aldaar) en was mede-oprichter van de Vlaamsche Vlagge (z. aldaar). De Roeselaarse Blauwvoeten (z. Blauwvoeterij) vonden in hem een vriend en vertrouwensman. Als missionaris bleef hij in contact met West-Vlaanderen door zijn vele brieven, waarvan er enkele in de Vlaamsche Vlagge gepubliceerd werden.

WERKEN: *Brieven van een Vlaamsch missionaris in Midden-Afrika*, 3 dln. (1898); - *Missieleven in Afrika. Uit de brieven van een West-Vlaamsch missionaris der Witte Paters* (1927).



LITERATUUR: A. van den Bulcke, *Pater Vyncke* (1925);
- *Het Vlaggeboek* (1926); - D.R. Craeynest, *Amaat Vyncke,
Vlaanderens geloofsgezant in Midden-Afrika* (1946); - L. Sou-
rie, *Lied en Vlam. Amaat Vyncke, Zouaaf en Godsgezant*
(1950).

LIEVE VOS-GEVERS