

**VRIJ VLAANDEREN** (1919), met als ondertitel „verschijnt als 't past”, was de naam van een reeks blaadjes met activistische strekking die kort na het eind van de Eerste Wereldoorlog illegaal in Bel-

gië werden gedrukt en verspreid. Voor zover bekend ging deze actie primair uit van enkele activisten die zich in België schuilhielden; dat waren A. Borms, A.L. Faingnaert, H. van den Broeck, D. T'Jolijn. Deze groep viel uiteen in februari 1919 met de gevangenneming van A. Borms. Daarna bleef J. Spincemaille van Nederland uit met vrienden in België samenwerken, waardoor de verspreiding van blaadjes of pamfletten werd voortgezet, zij het dan niet altijd onder dezelfde titel. De bron van het illegale drukwerk werd niet ontdekt. Wel is gebleken dat gebruik gemaakt werd van een voorraad papier die zich te Antwerpen in eigendom van het weekblad De Eendracht bevond.

HENDRIK D. MOMMAERTS