

**VRIENDENKRING VAN HET KOMENSE**, sociaal-culturele vereniging, 19 oktober 1968 opgericht onder impuls van Florimond Grammens.

De vereniging wil het sociaal en cultureel leven van de Nederlandstaligen in het in 1962 naar Henegouwen overgehevelde kanton Komen (18.400 inwoners) stimuleren. Naar aanleiding van de in de Voerstreek door de Franstaligen gevoerde actie voor een eigen taalstatuut voor dit gebied ontstond de Vriendenkring als tegenhanger in het Komense. Hij ijvert voor de integrale toepassing van de in de wet van 1962 voorziene faciliteiten voor de Nederlandstaligen in het Komense. Verder is de vereniging ook voorstander om het „eiland Komen” los te koppelen van de Waalse provincie Henegouwen en het een eigen statuut te verlenen.

Om de ideeën van de Vriendenkring in brede kring bekend te maken publiceert de vereniging sedert 21 september 1971 het tijdschrift *Ons Kanton*. Dit tweetalige blad wordt kosteloos verspreid bij de 6.600 gezinnen van het kanton Komen. Sinds 1973 organiseert de Vriendenkring ook vervoer van scholieren uit het Komense naar Nederlands-talige scholen in het nabije West-Vlaanderen. De vereniging wil ook zo spoedig mogelijk in het Komense Nederlandstalig onderwijs organiseren. Met het oog hierop werd op 30 april 1974, onder impuls van de Vriendenkring, een Komitee voor Nederlands Onderwijs en Cultuur in het Komense (KNOKK) opgericht.

De vereniging wordt geleid door Remi Vandebroucke, voorzitter, en Noël Decramer, André Lammertyn en Jaak Moerman. Ze geniet de steun van talrijke Vlaamse verenigingen en prominenten, o.m. Florimond Grammens, André Demedts, Michiel Vandekerckhove.

In 1973 werd aan de Vriendenkring de André Demedts-prijs van de Marnixring toegekend, als blijk van waardering voor de actie ten voordele van de Nederlandse taal en cultuur in het Komen-  
se.

ANDRE LAMMERTYN