

**VOSTE, Frederic**, dominicaan (kloosternaam: Jacobus Maria), Vaticaanse functionaris (Brugge 3 mei 1883 - Rome 24 februari 1949).

Na de moderne humaniora aan het St.-Leocollege te Brugge, waar hij van 1895 tot '99 Serafien Dequidt als principaal had, en de Apostolische School te Lier trad hij op 18 september 1901 in het noviciaat der Dominicanen te La Sarthe (Hoei). In oktober 1902 werd hij naar de universiteit van Leuven gestuurd voor bijbelstudie. In 1909 vertrok hij naar de Ecole Biblique in Jeruzalem. In 1911 naar Rome geroepen, oorspronkelijk met de bedoeling aan de Bijbelcommissie verbonden te worden, werd hij door zijn generale overste, pater Cormier, met een leeropdracht naar het Romeinse instituut, het Angelicum gestuurd. Deze leeropdracht zou hij tot zijn dood behouden. In 1929 werd hij tevens consultor, in 1939 secretaris van de Vaticaanse Bijbelcommissie.

Al die jaren bleef Vosté in contact met Robrecht de Smet en Cyriel Verschaeve, die hij als catechisten op de lagere school te Brugge had gekend, sporadisch ook met Lodewijk Dosfel en met de benedictijn Laurentius Janssens, die een duidelijke tegenstander van kardinaal Mercier was en op de gouddag van 1910 openlijk de stellingen van het Algemeen Katholiek Vlaamsch Studentenverbond (AKVS) steunde. Tijdens de Eerste Wereldoorlog was Vosté bijzonder goed op de hoogte van de ontwikkeling van de Frontbeweging. Aalmoezeniers-brancardiers als Gustaaf Lambrecht, Carlos van Sante, Karel vander Espt zijn in Rome bij hem geweest. Het mag zo goed als zeker aangenomen worden, dat Vosté te Rome gegevens heeft aangebracht voor het Staatssecretariaat (kardinaal Gasparri en paus Benedictus IV). Overigens heeft Wullus-Rudiger in zijn *Flamenpolitik* Vosté beschuldigd om zijn contacten met Verschaeve en Dosfel. Na de oorlog werd Vosté Romeins correspondent van *De Standaard* onder het pseudoniem Frits van de Rots en werkte hij enkele keren mee aan *Dietsche Warande* en *Belfort*.

**LITERATUUR:** Rudiger, *Flamenpolitik* (1920); - P. Duncker, *Notice nécrologique J.M. Vosté*, in *Angelicum*, XXVI (1949, p. 192-198); - J. Coppens, *Biografische notitie*, in *Annua nuntia lovaniensia*, VIII (1951-'53, p. 151); - D. Vansina, *Verschaeve getuigt* (1955); - A. Dumon, *Notities over kapelaan Robrecht de Smet*, in *Huldeboek Robrecht de Smet* (1968, p. 32-85); - R. Vanlandschoot, *Het drama van Robrecht de Smet en Cyriel Verschaeve*, in *Verschaeviana*,

I, 1 (1970, p. 58-99); - A.M. Dubarle, *Frédéric Vosté*, in  
*Dictionnaire de théologie catholique, Tables générales*, III  
(1972, kol. 4399-4400). ROMAIN VANIA ANDSCHOOT