

**VLAEMSCH BELGIE**, Vlaams dagblad, opgericht te Brussel op 1 januari 1844 door een aantal voor-  
aanstaande letterkundigen. De krant stond onder  
de hoofdredactie van J.A. de Laet, die bijgestaan  
werd door twee full-time redacteuren : D. Sleenckx  
en J. van de Velde.

Het lanceren van een dagelijks verschijnende  
Vlaamse krant in 1844 was een riskante onderne-  
ming. De verkoopprijs van kranten was nog zeer  
hoog, zodat enkel de gegoede burgerij zich een  
krant kon veroorloven. Deze burgerij las in Vlaan-  
deren uitsluitend Franstalige kranten. Gezien het  
grote financiële risico vond men moeilijk geld-  
schieters. Een aantal letterkundigen, onder wie  
H. Conscience, J.A. de Laet en Th. van Ryswyck  
doorkruisten het Vlaamse land, op zoek naar geld-  
schieters en abonnees. De helft van het kapitaal  
werd vergaard in letterkundige milieus, de andere  
helft werd geleverd door de Waalse advocaat en  
journalist L. Jottrand. Behalve de drie vaste redac-  
teuren verleenden heel wat vooraanstaande litera-  
toren (o.a. Conscience, Van Ryswyck, Snellaert  
e.a.) hun medewerking.

De richting was unionistisch, omdat de redactie  
meende dat de partijstrijd tussen liberalen en  
katholieken enkel nadelig voor de Vlaamse strijd  
uitviel. Vlaemsch België wilde in de eerste plaats  
opkomen voor de Vlaamse belangen. De redactie  
nam scherp stelling tegen de officiële verfransing  
van Vlaanderen op het gebied van onderwijs,  
gerecht en bestuur, alsook tegen de sociale achter-  
stand. De krant zou het echter nog geen jaar uit-  
houden. Tengevolge van financiële moeilijkheden  
(te geringe oplaag en te klein beginkapitaal) en  
tengevolge van politieke verdeeldheid en naijver  
onder de redacteuren verdween Vlaemsch België  
op 22 november 1844. De volgende dag verscheen  
een nieuw Vlaams dagblad, De Vlaemsche Belgen.  
Dit werd geredigeerd door D. Sleenckx en J. van de  
Velde en in tegenstelling tot Vlaemsch België was  
het duidelijk katholiek. Met het oog op de verkie-  
zingen werd het blad trouwens financieel gesteund  
door de geestelijkheid. Na de verkiezing viel de  
financiële steun weg en verdween De Vlaemsche  
Belgen meteen. Vlaanderen zou tot 1848 van een  
Nederlands dagblad verstoken blijven : van 28 juni  
1848 af zou Het Handelsblad van Antwerpen  
immers dagelijks verschijnen i.p.v. driemaal per  
week.

LITERATUUR : E. de Bens, *Vlaemsch België. Het eerste  
Vlaamsgezinde dagblad* (1960).

ELS DE BENS