

VLAANDEREN, verscheen in Den Haag onder leiding van Jozuë de Decker halfmaandelijks van 1 september 1919 tot 1 april '20, ter verspreiding in België. Doordat de postbestelling in België werd verboden, werd de naam veranderd. Als maandblad kwamen er toen vier nummers onder de naam Ontvoogding in mei-augustus en vier nummers onder de naam Pro Flandria in september - december 1920. Daarna ging de administratie over naar Utrecht en werd het maandblad in tijdschriftformaat gedrukt in de drukkerij van de activist Jef Hinderdael. Zo verschenen in 1921 als derde jaargang zes nummers onder de naam Pro Flandria en vier nummers onder de naam Vlaamsch-Nationale Gedachte. Toen werd de uitgave als maandblad gestaakt, doch als slot verscheen nog de brochure Het Groote Bedrog, gedateerd januari-februari 1922. Men kan deze uitgave in haar geheel beschouwen als voorloper van het weekblad Vlaanderen (z. aldaar), dat in België van 14 mei 1922 af verscheen onder leiding van Jozuë de Decker en de priester Rob. de Smet. HENDRIK D. MOMMAERTS