

**VLAAMSE CLUB VOOR KUNSTEN, WETENSCHAPPEN EN LETTEREN**, vereniging zonder winst oogmerk, op 5 juli 1923 te Brussel gesticht door prof. A. Vermeylen, samen met dr. I.J. van der Ghinst, prof. dr. A. Carnoy, prof. A. Hegen-scheidt, Th. Zels en R. Hoornaert. De leden waren toen o.a. : L. Franck, dr. F. van Cauwelaert, E. Anseele, H. Teirlinck, F. Theelen, prof. H.J. van de Wijer, prof. dr. F. Daels, prof. dr. E. de Bruyne, prof. E. de Jonghe, dr. J. Geerts, dr. M. Willems, dr. M. Feremans, dr. Schepens, dr. J. Verduyn, F. Toussaint van Boelaere, J. Hoste jr., mr. E. van Dieren, dr. E. Sobry, dr. L. Crick, J. Kuypers, O. Wattez en J. Lagae.

De Vlaamse Club wilde de verzuiling in het Vlaamse gemeenschapsleven doorbreken om door samenwerking van Vlaamsvoelenden van uiteenlopende richtingen een tegenhanger te vormen van de Franstalige culturele en wetenschappelijke organisaties te Brussel. Als verenigingsvorm koos men de club, omdat onder club-leven verstaan wordt : vriendschappelijke ontmoetingen van mensen die elkaar kennen, waarderen en elkaars opinie respecteren. Zo ontstond een ontmoetingspunt voor Vlamingen in de verfranste Brusselse hoofdstad.

Gedurende meer dan een halve eeuw kregen de leden van de Vlaamse Club alwie in het cultuurleven van de Nederlanden iets presteerde, te horen en te zien. De vereniging werd een podium waar-

van kunstenaars, letterkundigen, wetenschapsmensen en politici graag gebruik maakten.

De voorzitters van de Vlaamse Club waren achtereenvolgens : A. Vermeylen (1923-'29), H. Teirlinck (1929-'30); I. van der Ghinst (1930-'32), J. Kuypers (1932-'41), A. Ghysels (1941-'45), F. Toussaint van Boelaere (1945-'47), F. de Backer (1947-'54), L. van Hoorick (1954-'64), J. Brat, H. Liebaers (1964-'65), M. Luwel (1965-'71), J.F.T. Depraetere (1971-'74) en I. de Nijs (1974-).

IVO DE NIJS