

**VLAAMSCHE ZANGER, De**, liederenbandel verzameld en uitgegeven door Marinus Coune (Veulen, na fusie Heërs, 5 februari 1873 - Veulen 26 april 1935) onder de initialen M.C., priester uit het land van Loon.



*Marinus Coune*

Coune werd in 1896 priester van het bisdom Luik en was achtereenvolgens kapelaan te Ternaaien en Borgloon om dan pastoor te worden te Mechelen-Bovelingen.

Reeds van zijn studententijd af was hij flamingant en vergaarde hij als een nauwkeurig verzamelaar alles wat betrekking had met het Vlaamse lied en het volkslied. Als persoonlijk vriend van Emiel Hullebroeck, Alfons Moortgat, Jaak Opsomer, Arthur Meulemans en zo vele anderen organiseerde hij in samenwerking met de Limburgse studentenbond talrijke liederavonden. Zijn levenswerk was de uitgave in zes delen van De Vlaamsche Zanger met als omslagblad een tekening van een ander vriend, Felix Timmermans. Nog vóór het ontstaan van enige auteursvereniging zorgde hij voor de toestemming tot uitgeven van elke tekst- en toondichter.

Zijn rijke reeks genoteerde volksliederen stond hij aan de Limburgse provinciale dienst af.

Behalve De Vlaamsche Zanger bezorgde hij, samen met zijn broers, de priesters Lambert en Victor Coune, eveneens De Godvruchtige Zanger. Lambert Coune was tevens de succesrijke componist van zeer veel geestelijke en ook enkele Vlaamse kunstliederen.

JOZEF CORDIE