

VLAAMSCHE VOLK, Het, Vlaams katholiek weekblad te Brussel uitgegeven van 1894 tot '98. Het Vlaamsche Volk was gegroeid uit de samenwerking van katholieke Vlaams- en volksgezinden, onder wie J. Helleputte, A. Laporta, A. de Backer, L. du Catillon, H. Plancquaert en G. Eylenbosch. De bedoeling was van de hoofdstad uit een groot katholiek Vlaams blad te verspreiden dat overkoepe- lend zou zijn voor alle Vlamingen. Gedurende heel zijn bestaan kende het blad echter moeilijk- heden. Een ernstige crisis deed zich voor, toen de stichters onder invloed van het Daensisme uit elkaar gingen. Na een periode van verdere achter- uitgang verdween het blad na de brand in de druk- kerij in 1898. Op Vlaams gebied was het blad geen voorvechter. De gelijkheidswet en de verne- derlandsing van het onderwijs stonden in het mid- delpunt van de belangstelling. Het Vlaamsche Volk slaagde er niet in zijn doel te bereiken vanwege de spanningen in de politiek, waardoor het op de- mocratisch vlak een al te lauwe houding moest aannemen en zodoende de belangstelling van een groot aantal Vlamingen verloor.

LITERATUUR : H. de Ceulaer, *Het dagblad „Het Vlaam- sche Volk” 1894-1898* (onuitgegeven licentiaatsverhandeling Kath. univ. Leuven, 1970). **HARRY DE CEULAER**