

VLAAMSCHE SMEDER, De, activistisch weekblad, in 1917 en '18 te Gent uitgegeven door Jan Wannijn.

Het blad sloeg een felle toon aan; het stond aan de kant van het zeer radicale anti-belgicisme, zoals dat gestalte had aangenomen in de groep Jong-Vlaanderen, die zich in oktober 1914 te Gent had geconstitueerd. De Vlaamsche Smeder werd gedrukt op de persen van De Morgenbode, een veel gematigder activistenorgaan. Behalve Wannijn zelf schreef Marcel Minnaert in De Vlaamsche Smeder. Ook de heftige Rika van Overberghe, lerares aan Wannijns instituut, werkte mee. Onverzoenlijk stelde het blad zich op tegenover andersdenkenden. De burgemeester van Gent, de Waal Emile Braun, wiens Nederlandsonkundigheid vernederend voor de Vlamingen heette te zijn, werd met hoon overladen, maar even krachtig ging het blad te keer tegen de Grootnederlandsgezinde Vlaamsch-Nationale Partij van Alfons van Roy, Albert van den Brande en Antoon Picard.

LITERATUUR: *Activisten* (1919); - Th. Heyse, *L'occupation allemande en Flandre. Index documentaire I L'Université flamande* (1918); - H.J. Elias, *Vijfentwintig jaar Vlaamse Beweging 1914-1939*, I (1969).

LAMMERT BUNING